

Ν. Αυγερόν - Λόγος για την Μακεδονία
Στοκχόλμη, Σουηδία
25/02/2018

Θα ξεκινήσουμε απλά για να μπορέσουμε να συντονιστούμε όλοι και να καταλάβουμε τι γίνεται. Επειδή εδώ ζούμε στη Σουηδία θα ήθελα να σας κάνω αυτή την απλή ερώτηση: αν ζητούσαμε στους Σουηδούς να βγάλουν τον σταυρό από τη σημαία τους θα το δεχόντουσαν; Αν ζητούσαμε από τους Έλληνες να βγάλουν τον σταυρό από τη σημαία τους θα το δεχόμασταν; Κι όμως τα Σκόπια άλλαξαν τη σημαία τους. Αυτό σημαίνει τι; Σημαίνει ότι αυτό που θεωρούσαν και ήθελαν να μας πείσουν ότι είναι το σύμβολό τους, τελικά οι ίδιοι ήξεραν και για αυτό το έβγαλαν το 1995, ότι δεν αποτελούσε το σύμβολό τους το αστέρι της Βεργίνας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτές τις ημερομηνίες γιατί πολλοί από εμάς θεωρούν ότι αυτός ο αγώνας είναι χαμένος. Επειδή μερικοί που προσπαθούν να μας πείσουν ότι αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα και τους Έλληνες και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις μας είπαν ότι είναι χαμένοι. Αν είναι χαμένος τότε γιατί διαπραγματεύονται; Στην πραγματικότητα κανένας δεν μας πιέζει. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ. Κανένας δεν θέλει να αλλάξει αυτό το όνομα και να μην σέβεται πια την Ελλάδα. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η Ελλάδα ανήκει και στις δυο αυτές υπερδομές. Καμία από αυτές δεν καταπατά τα δικαιώματα ενός κράτους μέλους προς όφελος ενός κράτους που είναι μόνο υπονήφιο. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα για τα Σκόπια, διότι πολύ συχνά λέμε ότι έχουν προχωρήσει στην πορεία τους προς την ένταξη τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να τα συγκρίνουμε με άλλα κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η Σλοβενία εντάχθηκε το 2004, η Κροατία εντάχθηκε το 2013, το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει 33 κεφάλαια και έχει κλείσει 3 κεφάλαια από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σερβία έχει ανοίξει 12 κεφάλαια και έχει κλείσει 2, τα Σκόπια ποσά; Κανένα. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς έχουμε κυρίαρχη στρατηγική και όχι τα Σκόπια. Είναι η Ελλάδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα του βέτο. Είναι η Ελλάδα που μπορεί να πει ότι δεν είναι δυνατόν να μην σεβόμαστε την ιστορία. Διότι το όνομα Μακεδονία δεν είναι απλώς ένα σύμβολο, δεν είναι απλώς ελληνικό. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας και η ιστορία μας είναι τα σύνορά μας. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να καταπατήσει την ιστορία. Σε κανέναν δεν θα του δώσουμε αυτό το δικαίωμα και το ξέρουν πολύ καλά στα Σκόπια. Εμείς αναρωτιόμασταν αν μπορούμε να αντισταθούμε. Το γεγονός ότι είστε εδώ, μέσα στο κρύο, που μερικοί από εσάς το ονομάζουν μόνο μαλακό, διότι έχουν συνηθίσει. Εμείς που ήρθαμε από Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας αγώνας ακόμα και αυτός. Τώρα βλέπω ότι έχει αρχίσει να χιονίζει φαντάζομαι ότι είναι δείγμα μαλακότητας. Εμείς δεν θα είμαστε μαλακοί γιατί αλλιώς θα μας ονομάζουν διαφορετικά. Αυτό που θέλω να σκεφτείτε, είναι ότι όλος ο Ελληνισμός σε όλη τη γη κάνει τέτοια Συλλαλητήρια. Ήρθαμε από την Αυστραλία, προηγουμένως ήμασταν στην Ελλάδα, έγιναν στη Γερμανία, τώρα εδώ στην Στοκχόλμη στη Σουηδία που κανένας δεν μπορεί να φαντασθεί ότι υπάρχει αυτός ο λαός εδώ και όμως γίνεται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι τα Συλλαλητήρια που έχουν αλλάξει το πρόγραμμα. Όταν ακούτε ακόμα και από τις ειδήσεις ότι στις διαπραγματεύσεις δεν ασχολούμαστε με Συλλαλητήρια, να τους ρωτάτε γιατί βάζουν την λέξη Συλλαλητήριο στην πρότασή τους. Στην πραγματικότητα, τα Συλλαλητήρια είναι που εκφράζουν τον ελληνικό λαό. Δεν έχουμε ανάγκη από άτομα που λειτουργούν μόνο ιδεολογικά. Το θέμα της Μακεδονίας δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό. Εμείς βέβαια όπου και να πάμε στον κόσμο θα φτιάξουμε αριστερούς και δεξιούς αλλά όταν έχουμε προβλήματα εθνικά

είμαστε πάντα ενωμένοι. Αυτοί που δεν είναι ενωμένοι είναι απλώς ότι χειραγωγούνται. Τα θέματά μας είναι σοβαρά και για αυτό είμαστε εδώ. Εδώ για τα Σκόπια πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε, ότι όσοι μας λένε ότι πρέπει να παραδώσουμε με το όνομα της Μακεδονίας για να σταθεροποιηθεί η περιοχή έχουν ξεχάσει το παράδειγμα της Σερβίας. Η Σερβία όσο λεγόταν Γιουγκοσλαβία, δεν είχε κανένα θέμα. Μόλις αποφάσισε να ονομαστεί Σερβία, αμέσως είχε προβλήματα με το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο. Υπάρχουν μειονότητες μέσα στα Σκόπια που δεν θέλουν να ονομαστούν με αυτόν τον τρόπο. Στην πραγματικότητα δεν είναι ένα κριτήριο σταθεροποίησης είναι απλώς μια προπαγάνδα. Και θα σας πω κάτι άλλο, αν τα Σκόπια δεν είχαν ανάγκη την Ελλάδα για να προχωρήσουν στην ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να διαπραγματεύονται; Γιατί να βγάζουν το όνομα του Αλεξάνδρου από το αεροδρόμιο; Γιατί να αλλάζουν την εθνική οδό; Στην πραγματικότητα έχουν τώρα δεκαετίες που λένε στον λαό τους ότι το σύστημα έχει βαλθεί να τους βάλει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι περιμένουν αυτό. Ο σκοπιανός λαός καταλαβαίνει ότι τον κοροϊδεύουν και τώρα προσπαθούν οι πολιτικοί των Σκοπίων να τους πείσουν ότι κάνουν κάτι. Ο μόνος τρόπος να κάνουν κάτι είναι να αλλάξουν την αδιαλλαξία των πολιτικών των Σκοπίων. Ας πάρουν οποιοδήποτε όνομα που να μην καταπατά την ιστορία, που να σέβεται τον Ελληνισμό και εμείς θα είμαστε στο πλάι τους. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όσοι πιστεύουν ότι έχουμε μια αντιπαράθεση είναι γελοίο, οι περισσότεροι Έλληνες δεν ξέρουν καν Σκοπιανό, οι περισσότεροι Σκοπιανοί δεν ξέρουν καν Έλληνες εκτός από τους Έλληνες που ζουν στα Σκόπια και ανοίγουν τις εταιρείες μέσα στις οποίες δουλεύουν. Άρα μην μπερδευόμαστε, δεν υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των δύο λαών, δεν υπάρχει κανένα ακραίο στοιχείο σε εμάς. Απλώς διεκδικούμε αυτό που έλεγε και η Καλλιόπη, το αυτονόητο. Αλλά μην ξεχνάτε όταν αφήνετε το αυτονόητο να φεύγει, τότε είναι εναντίον σας. Δεν έχει γίνει κανένα σοβαρό λάθος από το 1992. Το 1993 η FYROM εντάχθηκε στα Ηνωμένα Έθνη με αυτό το όνομα. Το 1995 εντάχθηκε πάλι ως FYROM στο Συμβούλιο της Ευρώπης, οι περισσότεροι δεν το ξέρουν καν. Και το ερώτημα είναι γιατί να μην συνεχιστεί αυτή η πορεία χωρίς να υπάρχει αλλαγή. Όμως χρειάζονται μια αλλαγή διότι αυτό έχουν υποσχεθεί στον σκοπιανό λαό. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί απολύτως τίποτα. Άρα όσοι προσπαθούν να μιλήσουν για εμάς χωρίς να σέβονται την άποψή μας θα φάνε στα μούτρα τους τον Εθνικό Ύμνο, τίποτα άλλο. Αν τα Σκόπια προσπαθούν να έχουν μια ταυτότητα είναι επειδή για δεκαετίες δεν είχαν τίποτα. Τους είχαν απαγορεύσει τα πάντα. Δεν είχαν θρησκεία, δεν είχαν πατρίδα, δεν είχαν ταυτότητα. Και τώρα μερικοί στα Σκόπια, τα ακραία στοιχεία, θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να πάρουν μια ταυτότητα δίπλα, να κάνουν μια πλαστογραφία. Αυτή η πλαστογραφία όμως την ξέρει όλη η Ανθρωπότητα. Κάθε φορά που σας λένε ότι υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια να ξέρετε ότι είναι προπαγάνδα γιατί υπάρχει μόνο ένας θεσμός που αναγνωρίζει τα κράτη και είναι τα Ηνωμένα Έθνη, τα άλλα είναι απλώς μια τυπική διαδικασία άρα στη πραγματικότητα όλοι περιμένουν τις κινήσεις της Ελλάδας και στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή ένωση και στο ΝΑΤΟ. Είπαμε για να σε γονατίσουν πρέπει να γονατίσεις, εμείς δεν μάθαμε να γονατίζουμε. Εμείς δεν μάθαμε να σκύβουμε το κεφάλι. Είμαστε εδώ επειδή τόσους αιώνες μείναμε όρθιοι, επειδή είμαστε του Ελληνισμού, επειδή όπου κι αν πάμε δείχνουμε τι είμαστε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τα Σκόπια. Και να ξέρετε αν μερικοί θέλουν να γονατίσουμε με τα Σκόπια, θα θέλουν στη συνέχεια να γονατίσουμε και με την Αλβανία, θα θέλουν μετά να γονατίσουμε και με την Τουρκία, θα θέλουν να γονατίσουμε με την Βουλγαρία. Δεν πρέπει να μπερδευόμαστε. Τα Σκόπια δεν είναι ένας αντίπαλος. Με τα Σκόπια

είναι πολύ εύκολο να τα βρούμε. Και δεν είναι αλλάζοντας εμείς τη θέση μας. Η ιστορία άρχισε με την Ελλάδα, με τον Ηρόδοτο. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό. Εμείς είμαστε ένας λαός του Χρόνου, κι όχι μόνο του χώρου. Όσοι σας λένε ότι είναι μόνο το θέμα εδαφικό, να θυμάστε αν το θέμα είναι μόνο εδαφικό τότε η Αλβανία θα είχε δικαίωμα να λέγεται Ήπειρος, τότε η Τουρκία θα είχε δικαίωμα να λέγεται Θράκη και ποιος θα ήταν εδώ για να προστατέψουμε αυτό το δικαίωμα και βέβαια πάλι θα ήμασταν εδώ. Όταν λοιπόν μιλάνε για έδαφος είναι επειδή δεν ξέρουν ιστορία. Δεν υπάρχει Έλληνας χωρίς ιστορία, δεν υπάρχει Ελληνισμός χωρίς ιστορία, διότι αυτό γράφουμε εδώ κι αιώνες. Αν ο Ελληνισμός είναι μια αξία που σέβονται ακόμα κι οι ξένοι, δεν είναι επειδή ασχολείται μόνο με την Ελλάδα, είναι επειδή ασχολείται με την Ανθρωπότητα. Αν το σκεφτούμε αυτό, θα καταλάβουμε γιατί μας σέβονται, θα καταλάβουμε γιατί αυτός ο πολιτισμός είναι σε πολλές χώρες. Αν εμείς παλεύουμε τότε δείχνουμε το παράδειγμα, αν εμείς το παρατάμε, θεωρούν ότι δεν είναι σημαντικό. Μπορεί να είμαστε γκρινιάρηδες, μπορεί να έχουμε προβλήματα οικονομικά, να είμαστε της μιζέριας και κάθε φορά να έχουμε παράπονα, αλλά όταν τα πράγματα είναι εθνικά, είμαστε ενωμένοι και δείχνουμε στους άλλους ότι δεν πρόκειται να περάσει η προπαγάνδα, διότι πρόκειται για προπαγάνδα και τίποτα άλλο. Πρέπει να συνεχίσουμε όχι μόνο αυτή τη διαπραγμάτευση αλλά να ξεκαθαρίσουμε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι αν πάρει μια απόφαση τέτοιου τύπου, θα είναι απλώς η ταφόπλακά της και θα περάσουμε στην επόμενη κυβέρνηση και στη μεθεπόμενη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν, κατεβαίνουν ή πέφτουν, ποτέ ο Ελληνισμός. Εμείς θα είμαστε εδώ ακόμα και μετά. Βλέπουμε εδώ τις σημαίες μας. Ποιος μπορεί να μην καταλάβει ποιο είναι το σύνθημα και ρωτώ αν είχε οποιοσδήποτε λαός δικαίωμα να λέγεται βυζαντινός επειδή ήταν μόνο θέμα εδάφους; Να λέγεται ελληνικός επειδή η Ελλάδα έχει αλλάξει μέγεθος; Να λέγεται Μακεδονία επειδή έχει αλλάξει μέγεθος; Όλα αυτά είναι γελοία και προέρχονται από ιδεολογίες του κενού που θεώρησαν ότι η ιστορία πέθανε. Αυτές πεθαίνουν, όχι η ιστορία. Η ιστορία συνεχίζει να γράφει την ουσία και η ουσία είναι η εξής: ο Ελληνισμός ήταν πάντοτε υπέρ της Ανθρωπότητας. Ο Ελληνισμός παρήγε πάντοτε ένα έργο και για τους άλλους. Ακόμα κι εσείς που είστε εδώ στη Σουηδία ξέρετε τι προσφέρετε στη Σουηδία και το ξέρει και η Σουηδία. Είμαστε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κανένα κράτος δεν θέλει ένα διπλανό κράτος να ονομαστεί με οποιοδήποτε τρόπο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όταν η Αγγλία ως Μεγάλη Βρετανία θέλησε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία είπε ποτέ με το όνομα Μεγάλη Βρετανία, γιατί είχε μια περιοχή που λέγεται Βρετανία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τους ανάγκασε η Γαλλία να λέγονται Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό έγινε το 1973 και τώρα το 2018 μας λένε ότι δεν γίνεται. Γίνεται, έγινε και θα γίνει. Θέλω επίσης να ξέρετε ότι κάθε φορά που βλέπουν όλες αυτές τις κινήσεις σε όλο τον κόσμο και καταλαβαίνουν ότι δεν αντιπροσωπεύουν οι πολιτικοί μας όλο τον λαό. Κανένας δεν έδωσε αρμοδιότητα σε κανένα να διαπραγματευτεί το θέμα της Μακεδονίας. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο κόμμα θέλει να το κάνει. Ένα κόμμα που θέλει να δώσει το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια δεν μπορεί να είναι ελληνικό κόμμα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, τα κόμματα είναι διαφορετικά γιατί είμαστε σε μια δημοκρατία, όχι όμως για να δίνουμε την ιστορία μας. Όμως μερικοί δεν πιστεύουν στην ιστορία και γι' αυτό θέλουν πολύ απλά να δώσουν ένα κομμάτι σαν να ήταν ένα χωράφι. Να ξέρετε κάτι όταν δίνετε ένα κομμάτι από το χωράφι σας μπορεί να το πάρετε πίσω. Όταν δίνετε ένα κομμάτι από την ιστορία σας, δεν έρχεται ποτέ πίσω, αυτό ξέρουμε όλοι μας. Μέχρι να συντονιστούμε γιατί αυτό που μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες είναι η οργάνωση. Όπως ξέρετε πολλοί από εσάς αναρωτιούνται πώς μπορούμε ν' αντισταθούμε στους άλλους.

Γίνεται, διότι ποτέ οι άλλοι δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν τι στρατηγική έχουμε, εφ' όσον ούτε εμείς ξέρουμε. Αν είμαστε εδώ τόσους αιώνες είναι μόνο και μόνο για έναν λόγο, είμαστε απρόβλεπτοι. Άρα βλέπετε κανονικά είχαν υπολογίσει να βάλουν αυτό το θέμα επειδή οι Έλληνες δεν θ' ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Ασχολούμαστε. Είχαν πει ότι θα τελειώσει γρήγορα. Δεν τελειώνει γρήγορα. Είχαν πει ότι το Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι μεγάλο, έγινε ιστορικό. Είχαν πει ότι δεν θα ξαναγίνει ποτέ, ξαναέγινε στην Αθήνα. Άλλαξαν τα νούμερα, ξέχασαν βέβαια ότι εμείς είχαμε drone, άρα μετρούσαμε τους ανθρώπους. Δείξαμε τις εικόνες και όλοι αυτοί που ήθελαν να μειώσουν αυτά τα γεγονότα γελοιοποιήθηκαν. Και να ξέρετε, το γελοίο μπορεί να μην σκοτώνει, πληγώνει όμως. Άρα αυτό που πρέπει να θυμόμαστε όσοι ήταν εδώ και το 1992, κι όταν λέω εδώ μιλάω για τον Χρόνο και γι' αυτόν τον αγώνα, θυμούνται τώρα ότι είμαστε ακόμα εδώ. Μας είχαν πει ότι θα ξεχάσουμε αυτό το θέμα, το βλέπετε πόσο το ξεχάσαμε. Εδώ είμαστε, πάλι εμείς οι ίδιοι, οι Έλληνες. Γιατί; Γιατί ο Ελληνισμός δεν παρατάει εύκολα την ιστορία, διότι ξέρει ότι βασίζεται πάνω σε αυτή. Όλοι σας καθορίζεστε από ένα κομμάτι ιστορίας, της οικογένειάς σας, των φίλων σας, της κοινότητας, της παροικίας, του Ελληνισμού, όπου κι αν βρίσκεστε. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι τα Σκόπια παράτησαν τη σημαία τους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πιο ακραίοι Σκοπιανοί όταν κάνουν μια διαδήλωση κουνούν τη σημαία που άλλαξαν. Εμείς έχουμε μία σημαία, έχουμε έναν ύμνο. Είναι αυτές που σηκώνουμε τώρα εδώ, μπροστά σε όλους γιατί ξέρουμε ότι αυτό μας αντιπροσωπεύει. Πάνω στη σημαία μας υπάρχει ένα σύνθημα: Ελευθερία ή Θάνατος. Πολλοί το έχουν ξεχάσει ειδικά οι πολιτικοί. Όμως εμείς δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε και γι' αυτό κάθε φορά που μετράνε τις λωρίδες μας, είναι αυτές οι συλλαβές που βλέπουμε. Καμία άλλη. Έχουμε πίστη, πιστεύουμε και βλέπουμε ότι αυτός που πιστεύει καταφέρνει και το αδιανόητο. Το αδιανόητο, όσο και να σας ξαφνιάσει, είναι ότι τα Σκόπια δεν θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο NATO με τον όρο Μακεδονία. Όσο απίστευτο και να σας φαίνεται και σε εσάς, θα δείτε ότι θα νικήσουμε αυτόν τον αγώνα, χωρίς κανένα πρόβλημα επειδή εμείς ξέρουμε να πολεμάμε.

Να 'στε καλά, καλή συνέχεια.