

Ομιλία Νίκου Λυγερού
Πανβουλευτικό Συλλαλητήριο για την Μακεδονία
Θήβα, 09/07/2018

Ας αρχίσουμε λοιπόν.

Πρώτα από όλα επειδή άκουσα διάφορους και εδώ και στο βήμα που πιστεύουν ότι μπορεί το θέμα να έχει λήξει, δεν ασχολούμαι με θέματα που έχουν λήξει. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι το Σχέδιο Ανάν είχε δέκα χιλιάδες σελίδες, εδώ η Συμφωνία έχει είκοσι, άρα είναι πιο εύκολο να την διαβάσουμε όλοι μαζί. Είναι πολλοί από εσάς που μπορεί να θεωρούν ότι αυτή η Συμφωνία είναι κακή, αλλά δεν έχουν ιδέα τι γράφει. Είναι μερικοί που θεωρούν ότι είναι καλή. Και αυτοί δεν έχουν ιδέα τι γράφει. Άρα το ερώτημα είναι: γιατί ένας λαός που έχει γράψει τόσα έργα διαχρονικά δεν μπορεί να διαβάσει αυτές τις γαμημένες είκοσι σελίδες; Άρα άκουσα ανθρώπους να κατηγορούν άλλους που είναι καθισμένοι, εμένα μ' αρέσουν οι καθισμένοι γιατί όταν είσαι καθισμένος δεν μπορεί να σε γονατίσουν. Σημασία είναι να στέκεσαι όρθιος μόνο όταν πρέπει και οι παπάδες είναι καθισμένοι δεν έχουμε θέμα. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι αν πραγματικά διαβάζουμε αυτό που έχει γίνει. Άρα ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι δεν είναι ένας αγώνας μεταξύ δύο χωρών, δεν είναι ένας αγώνας μεταξύ δύο εθνών, είναι ένας αγώνας μεταξύ του Ελληνισμού και της ιδεολογίας. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με την FYROM, ούτε με τα Σκόπια, ούτε με Σκοπιανούς, έχει σχέση απολύτως με το τι πιστεύουν μερικοί που θεωρούν ότι αντιπροσωπεύουν τους Έλληνες. Να ξέρετε ότι τα Σκόπια δεν ζητούν τίποτα. Οι δικοί μας τα δίνουν. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο, να μην μπερδεύομαστε. Για να ζητήσουν κάτι τα Σκόπια θα έπρεπε να είχαν το επίπεδο της Ελλάδας και δεν μπορούν να το έχουν αντικειμενικά. Η Ελλάδα είναι στο NATO, η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα έχει ΑΟΖ. Τα Σκόπια δεν είναι στο NATO, τα Σκόπια δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Σκόπια δεν έχουν καν πρόσβαση στην θάλασσα. Άρα για ποιες ισοδύναμες χώρες μιλάμε; Όταν ακούμε για διαπραγματεύσεις, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η διαπραγμάτευση η μόνη που έγινε αληθινά, έγινε μεταξύ των δικών μας και του ελληνικού λαού. Πόσο μπορούμε ν' αντέξουμε από αυτά που θα δώσουν. Τα Συλλαλητήρια και επειδή είναι εδώ κι ο Προμηθέας που έβαλε φωτιά στον Ελληνισμό για να ξεκινήσει αυτή η αντίσταση, τα Συλλαλητήρια είχαν ένα πρόβλημα από την αρχή. Δεν ήξεραν ποιο είναι το κείμενο. Άρα όλοι θεωρήσαμε ότι το πιο σημαντικό είναι απλώς η Μακεδονία. Και άμα προσέξετε το κείμενο θα δείτε ότι είναι το μόνο που πρόσεξαν να μην βάλουν Μακεδονία, για όλα τ' άλλα έβαλαν Μακεδονία, πολύ απλά γιατί εμείς δεν αντισταθήκαμε σε όλα τ' άλλα. Διότι ο ελληνικός λαός δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε άτομα τα οποία να συμφωνούν ότι οι άλλοι έχουν Μακεδονική γλώσσα, να συμφωνούν ότι οι άλλοι έχουν Μακεδονική ταυτότητα. Θεωρούσαμε ότι ήταν μόνο το όνομα. Το όνομα είναι μόνο η αρχή και αυτό είναι το πρόβλημα μέσα σε αυτή την Συμφωνία. Δεν είναι Συμφωνία, είναι Προσύμφωνο μεταξύ δύο Υπουργών Εξωτερικών. Ο ένας είναι αριστερός, ο άλλος είναι πιο αριστερός. Ο ένας είναι Σκοπιανός κι ο άλλος είναι πιο Σκοπιανός απ' τον Σκοπιανό.

Προσπαθούν να μας εξηγήσουν ότι λειτούργησαν με αυτόν τον τρόπο θεσμικά. Αν λειτούργησαν μόνο θεσμικά, ας περιμένουν το αποτέλεσμα της κύρωσης στη βουλή για να συνεχίσουν θεσμικά. Στην πραγματικότητα ακόμα και στη λίμνη μιλούσαν ήδη για τη Μακεδονία χωρίς να το έχουν υπογράψει καν, ευτυχώς είχαν την τηλεόραση, τελικά και εμείς έχουμε Pravda, έχουμε μια κρατική τηλεόραση που μας λέει μόνο την αλήθεια, το θέμα είναι γιατί την ακούμε. Άρα στην πραγματικότητα να ξέρετε ότι σε αυτή τη Συμφωνία μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα εκτός από τρία πράγματα: το όνομα της χώρας, το όνομα της γλώσσας και το όνομα της εθνότητας. Που σημαίνει η ίδια η Συμφωνία έχει κλειδώσει πάνω στον εαυτό της, έτσι ώστε αν υπάρξει κάποιος που θέλει να αλλάξει μερικά Άρθρα να μπορεί να τα αλλάξει όλα, να μπορεί μάλιστα και να τα βγάλει, αλλά αυτά τα τρία να μη μπορεί να τα βγάλει. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι όταν το γράφει η Συμφωνία. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι όταν θα τη διαβάσετε να προσέχετε τις λέξεις. Όταν μια Συμφωνία σας λέει ότι είναι τελική σημαίνει ότι είναι ενδιάμεση γιατί αν ήταν τελική δεν θα είχε ανάγκη να το λέει. Όταν μια Συμφωνία σας λέει ότι εξαρτάται από ένα

δημοψήφισμα και σε άλλο Άρθρο σας εξηγεί ότι το δημοψήφισμα στη FYROM δεν είναι υποχρεωτικό, πώς μπορεί να εξαρτηθεί. Όταν η Συμφωνία μας προετοιμάζει όχι μόνο για το θέμα του ονόματος και του τριπλού προβλήματος που αναδείξαμε αλλά μας εξηγεί ότι αυτό που κάνουμε τώρα εδώ με το Άρθρο 6 δεν επιτρέπεται. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε Συλλαλητήρια, δεν θα μπορούμε να τα οργανώσουμε ιδιωτικά, δεν θα μπορούμε να το οργανώσουμε κρατικά, ούτε καν εκκλησιαστικά. Αυτό είναι μέσα στη Συμφωνία. Είναι γραμμένο αλλά γιατί να είναι γραμμένο αυτό; Γιατί να μας ενοχλεί; Το έγγραψαν οι δικοί μας υποτίθεται, αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα θέλουμε να βοηθήσουμε την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί να απαγορεύεται να κάνουμε Συλλαλητήρια; Δεν έχουμε εμείς Σύνταγμα; Δεν έχουμε το Άρθρο 120; Δεν μπορεί να εκφραστεί ο ελληνικός λαός; Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι για να πάρουμε κάτι; Σε αυτή τη Συμφωνία να το ξέρετε με ξεκάθαρο τρόπο δεν παίρνουμε τίποτα, μόνο δίνουμε. Άρα να ξέρετε ότι επειδή είστε όλοι του Ελληνισμού, ο Ελληνισμός έχει συνηθίσει να δίνει, αλλά να δίνει απλόχερα στην Ανθρωπότητα όχι να δίνει μέσω μιας ιδεολογίας. Το πρόβλημα που έχει η Συμφωνία είναι ότι είναι η συνέχεια του 1924, όπου μιλούσαν ήδη για την ανεξαρτησία της Θράκης και της Μακεδονίας, είναι η συνέχεια της ολομέλειας το 1949 στις Πρέσπες, γι' αυτό είναι επετειακό. Γιατί από τότε υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν ότι η Ελλάδα καταπατάει άτομα που έχουν μια ιδεολογία που δεν είναι συμβατή με τον Ελληνισμό, γιατί η ιδεολογία τους είναι απλώς μια ισοπέδωση. Θέλουν όλοι να είναι ίδιοι και οι Έλληνες είναι όλοι διαφορετικοί. Επειδή είμαστε διαφορετικοί, μπορούμε να ενωθούμε. Όταν είμαστε ίδιοι, δεν μπορούμε να ενωθούμε, μπορούμε απλώς να γονατίσουμε. Το πρόβλημα της Συμφωνίας είναι ότι θέλει να δώσει πρόσβαση στην ΑΟΖ.

Θα μπορούν τα Σκόπια να έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούν να έχουν λιμάνι στη Θεσσαλονίκη το οποίο θα γράφει Βόρεια Μακεδονία. Θα μπορούν να έχουν αλιεία μέσα στο Αιγαίο, επειδή εμείς το βάλουμε στο Άρθρο 13. Και ρωτάω. Ποιο είναι το όφελος της ύπαρξης αυτού του Άρθρου; Για το θέμα της ονομασίας; Για να μην μπερδευόμαστε στη Θεσσαλονίκη όταν θα βλέπουμε Βόρεια Μακεδονία; Ποιο είναι το όφελος του Άρθρου 14 που προβλέπει ότι θα τους βοηθήσουμε ενεργειακά με αγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαίου, θα τους βοηθήσουμε με τις ΑΕΠ. Και ρωτάω. Δηλαδή τα φωτοβολταϊκά μας μάραναν; Τα αιολικά; Τα υδροηλεκτρικά; Γιατί αυτά είναι γραμμένα στο Άρθρο 14; Γιατί αυτά βασίζονται στο Άρθρο 12; Γιατί είναι γραμμένα με αυτό τον τρόπο; Ποιον βοηθάει; Τους λαούς; Ούτως ή άλλως εμείς έχουμε το δικαίωμα και από το Δίκαιο της Θάλασσας να το χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε παραχώρηση. Αλλά είναι πολύ ενδεικτικό, γιατί στα Σκόπια οι περισσότεροι είναι Βούλγαροι. Οι περισσότεροι είναι Αλβανοί. Δεν έχει ενδιαφέρον που τα Σκόπια δεν έχουν ζητήσει πρόσβαση στη δική τους θάλασσα; Και ζητάνε στη δική μας, υποτίθεται, ενώ το Σύνταγμά τους δεν αναφέρεται καν στους Έλληνες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ξέρετε όταν λένε ότι θα αλλάξουν το Σύνταγμα πολλοί από μας θεωρούν ότι θα βγάλουν μερικά πράγματα και θα βάλουν άλλα καλύτερα. Είναι λάθος. Στο Σύνταγμά τους δεν έχουν γράψει μερικά πράγματα. Άμα θέλουν να το αλλάξουν θα πρέπει να τα βάλουν. Τους Έλληνες στο Σύνταγμά τους και στο προοίμιο και στο Άρθρο 78 δεν τους γράφουν ποτέ ως Έλληνες. Πάντα βάζουν Βλάχους. Όλους τους άλλους τους ονοματίζουν με κράτη. Δεν υπάρχει η Βλαχία. Υπάρχει μόνο η Ελλάδα. Αν το βάζουν με αυτό τον τρόπο είναι για ένα ξεκάθαρο λόγο. Αν εμείς υπογράψουμε, τότε θα είμαστε της βλακείας. Διότι μόνοι μας θα το έχουμε κάνει. Άρα μην μπερδευτούμε. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά λοιπόν αυτά τα σημεία, θα καταλάβουμε επίσης ότι προβλέπουν να αλλάξουμε τα βιβλία της Ιστορίας. Μπορεί μερικοί από εσάς, εφόσον είστε και δεξιοί και αριστεροί, να λέτε και τι μας νοιάζει. Το έχουμε ήδη ζήσει το 2006. Αυτό όμως που δεν ξέρετε είναι ότι δεν προβλέπουν να αλλάξουν μόνο τα βιβλία της Ιστορίας, προβλέπουν να αλλάξουν τις ονομασίες που χρησιμοποιούμε δίνοντας προτεραιότητα στις ονομασίες που είναι οι ντόπιες. Για να το εξηγήσω πιο λιανά. Αν είχαμε υπογράψει την ίδια Συμφωνία με την Τουρκία δεν θα είχαμε πια δικαίωμα να λέμε Κωνσταντινούπολη. Θα ήμασταν υποχρεωμένοι να λέμε Istanbul. Και ρωτάω υπάρχει κάποιος Έλληνας που μπορεί να το αποδεχτεί αυτό; Να αλλάξει τα ονόματα; Προβλέπουν να αλλάξουν τους ιστορικούς άτλαντες. Δηλαδή φαντάζεστε να αλλάξουν τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου; Επειδή δεν ήταν ενημερωμένος ότι το 2018 θα είχαμε μερικά τσογλάνια και λαμόγια να υπογράψουν ό,τι να 'ναι; Άρα να μην μπερδευόμαστε.

Αυτό που προβλέπει η Συμφωνία δεν είναι μόνο η αλλαγή του ονόματος. Κι όταν σας λένε μα πώς είναι δυνατόν να είναι προβληματική αφού ούτε τα Σκόπια δεν τη θέλουν. Θα σας δώσω την εξήγηση. Στην πραγματικότητα στη Συμφωνία άμα υπήρχε Μακεδονία σκέτο, όπως ο καφές, γιατί τώρα πρέπει να μιλάμε έτσι γιατί αλλιώς δεν ξέρουμε για ποια Μακεδονία μιλάμε, τότε θα βλέπατε στο δημοψήφισμα στα Σκόπια 100%. Το μόνο που τους προβληματίζει από τα 20 Άρθρα είναι απλώς η αναφορά στο Βόρεια Μακεδονία. Όλα τα άλλα είναι εντάξει. Άρα μην μπερδευτούμε. Επειδή έχουν δει ότι μπορούν να πάρουν την εθνικότητα και τη γλώσσα, σου λέει άμα επιμένουμε λίγο θα μας δώσουν και το όνομα.

Το πρόβλημα είναι ότι το όνομα αν δεν το έδωσαν, είναι επειδή υπήρξαν τα Συλλαλητήρια. Φοβήθηκαν να το δώσουν το όνομα. Σου λέει αυτό πάει πιο πέρα. Είναι επειδή είστε εδώ. Επειδή μερικοί άνθρωποι σαν τον Όθωνα, σαν τον Μιχάλη άρχισαν όλη αυτή τη δουλειά και μετά το πίστεψαν κι οι άλλοι. Προσπαθώ να σας πω το εξής, δεν είναι τώρα που αρχίζει ο αγώνας. Έχει αρχίσει ήδη, από τον Ιανουάριο απλώς τώρα συνεχίζει. Να ξέρετε ότι είναι μία τεράστια και γελοία ιστορία αυτό που γίνεται τώρα. Διότι αυτοί που είναι στην κυβέρνηση φοβούνται τα Συλλαλητήρια. Και λες καλά ρε παιδιά, από πού ήρθατε και δεν τα ξέρετε. Σε ποια χώρα κάνατε διαδηλώσεις εσείς και δεν ξέρετε ότι έχουμε Συλλαλητήρια στην Ελλάδα; Το Συλλαλητήριο είναι μία ολοζώντανη έκφραση από όλους τους Έλληνες, τους πιο απλούς, τους πιο αγνούς. Δεν έχουμε ανάγκη να μας λέει ένα κόμμα τι πρέπει να κάνουμε. Για ένα πολύ απλό λόγο, δεν ακούμε τις εντολές. Άμα έρθει εδώ ένα κόμμα να μας πει ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα θα του πούμε δεν πας... δεν θα το πω, δεν θα το πω. Άρα, λέω εμείς το οργανώνουμε όπως μας έρθει, δηλαδή όπως είναι τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η ύπαρξή μας, η παρουσία. Όμως η παρουσία δεν έχει νόημα άμα δεν έχουμε διαβάσει τη Συμφωνία. Αυτή η Συμφωνία είναι πολύ χειρότερη απ' ό,τι πιστεύετε. Δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Πρέπει να το κοιτάξετε, πρέπει κι εδώ στη Θήβα να οργανωθείτε, να διαβάσετε μερικά Άρθρα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Διότι μερικοί, πιστεύουν ότι κάνοντας τα ίδια Συλλαλητήρια όπως τα μεγάλα, θα πετύχουμε κάτι. Όχι δεν θα πετύχουμε. Πρέπει να πάμε πιο πέρα. Τα μεγάλα δεν είχαν το κείμενο. Αν στα μεγάλα Συλλαλητήρια λέγαμε ξεκάθαρα ποια είναι τα Άρθρα, θα είχε γίνει χαμός. Όμως δεν τα είχαμε, γιατί μας τα έφεραν τη τελευταία στιγμή. Επειδή έχουν συνηθίσει στη Βουλή να τα φέρνουν την τελευταία στιγμή, για να μη προλαβαίνουν να τα διαβάσουν. Εντάξει ρε παιδιά, τρεις μέρες για να διαβάσουν είκοσι σελίδες. Δεν το κατάλαβαν τι ήταν το νόημα; Το θέμα είναι ότι η Συμφωνία με αυτά που περιγράφει, είναι μόνο η αρχή δεν είναι μόνο το πρόβλημα με το NATO και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ξέρετε αυτό που είναι διατυπωμένο στη Συμφωνία είναι ότι η Ελλάδα θα βοηθήσει τη FYROM σε οποιονδήποτε Οργανισμό που βρίσκεται, για να ενταχθεί. Όχι μόνο δύο που νομίζουν πολλοί. Σε οποιονδήποτε. Άμα σας βάλω τον κατάλογο από πόσους οργανισμούς είμαστε γραμμένοι, θα φοβηθείτε και θα πείτε, τότε για ποιο πράγμα μιλάμε; Προσέξτε επίσης, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο αυτό δεν προβλέπει ένα κράτος μέλος να προωθεί ένα κράτος υποψήφιο πριν συνεδριάσει η Επιτροπή. Εμείς όχι μόνο, δεν θα συνεδριάζουμε και το είπες για το θέμα του Έθνους. Όχι μόνο δεν θα συνεδριάζουμε, από την αρχή θα λέμε, εμείς εντάξει. Εμείς μαζί, ότι και να γίνεται. Αυτό το ίδιο Άρθρο το είχαν βάλει και στο Σχέδιο Ανάν, για να αναγκάσουν την Κύπρο να είναι υπέρ της ένταξης της Τουρκίας. Και ρωτάω, το απορρίψαμε το 2004 και τι έγινε; Ζωή χαρισάμενη. Η Κύπρος είναι μια χαρά επειδή το απέρριψε. Εμείς εδώ αυτή τη Συμφωνία, θα την απορρίψουμε. Θα την απορρίψουμε γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σωθεί η Ελλάδα, όχι μόνο η Μακεδονία. Δεν κοιτάζουν μόνο το θέμα της Μακεδονίας. Πιστεύουν και είναι ανελήθοι, γιατί έχουν δεκαετίες που ζουν σε μία πλαστή πραγματικότητα, μία κομματική πραγματικότητα. Δηλαδή μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, τι κάνουν; Προσπαθούν να πουν ότι μπορεί να υπάρξει και στην Ελλάδα ένας μεταμοντέρνος σταλινισμός. Ένα καινούργιο φρούτο, το παλιό το είδαμε. Αυτοί που προτείνουν αυτά που βλέπετε, είναι άτομα που έχουν φάει μια τεράστια σφαλιάρα το 1991.

Διότι πίστευαν ότι θα γίνει αυτό αιώνια. Και η αιωνιότητα σταμάτησε λόγω Ιστορίας. Είπε αυτή η ιδεολογία «η Ιστορία πέθανε», ενώ είναι αυτή η ιδεολογία που ψοφάει. Απλώς μας έχει βρομίσει και προσπαθεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ενώ εμείς δεν μπορούμε, γιατί είμαστε κακοί μαθητές όταν μας εξηγούν πως δεν υπάρχει Ιστορία. Αυτό δεν το θέλουμε εμείς, όχι μόνο δεν

γονατίζουμε, δεν σκύβουμε καν το κεφάλι, γιατί είμαστε άτακτοι. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί προσπαθούν να τα μαζέψουν και να εξηγήσουν ότι τελικά συγχωρούν τον άτακτο. Θα πρέπει να συγχωρέσουν ολόκληρο λαό, γιατί δεν θα τους αφήσουμε χλωρό κλαρί. Αυτό που έχει σημασία να ξέρετε είναι ότι όλα γίνονται. Μας είπαν ότι είμαστε στο παρά πέντε από τον Ιανουάριο, φτάσαμε Ιούλιο. Το βλέπετε το παρά πέντε. Τα Σκόπια έφαγαν άλλη σφαλιάρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήραν ημερομηνία της ημερομηνίας. Δηλαδή τον Ιούνιο του 2019 θα δούμε αν θα σας δώσουμε ημερομηνία. Ε, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται. Γιατί δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Κανέναν, ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει η Ελλάδα να καταπατηθεί από το όνομα. Απλώς εμείς βρήκαμε άτομα τα οποία μόνα τους συμφωνούν να μας καταπατήσουν, γιατί το χαίρονται διότι είναι η ιδεολογία τους. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι πάρα πολύ απλό και το λέω σε όλους επειδή ασχολούμαστε και με γενοκτονίες. Υπάρχουν άνθρωποι που μας εξηγούν ότι μερικά κράτη δεν γενοκτονούν, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι ποτέ δεν πάνε να ζήσουν σε αυτά τα κράτη. Πάντοτε μένουν στις ελεύθερες περιοχές για να μας πουν ότι τα άλλα είναι καλά. Εγώ αυτό που βλέπω στην Ελλάδα έχουμε διάφορα άτομα τα οποία μας εξηγούν ότι μερικές ιδεολογίες είναι πάρα πολύ καλές για εμάς, βέβαια δεν πάνε ποτέ στο εξωτερικό. Μένουν εδώ. Δηλαδή μέσα σε ένα τεράστιο μπουρδέλο που είναι ο Ελληνισμός μένουν για να μας εξηγήσουν ότι είναι καλύτερο να κάνουμε κάτι άλλο. Ε, τότε γιατί κάθονται; Εμείς είμαστε μια χαρά έτσι. Είμαστε μια χαρά με την θρησκεία. Είμαστε μια χαρά με τον Σταυρό. Δεν πρόκειται να βγάλουμε από καμία σημαία κανέναν Σταυρό. Απλώς, να ξεσταυρωθούν και να δουν ότι δεν υπάρχει ελληνική σημαία χωρίς Σταυρό. Άρα μην μπερδευόμαστε. Το θέμα ποιο είναι; Είναι ότι πίστεψαν, γιατί δεν μας υπολόγισαν ότι θα τα περάσουν. Πίστεψαν ότι μάλιστα θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Τα μούτρα τους τα έχουν φάει ήδη. Τώρα ξέρουν ότι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τίποτα. Άρα να ξέρετε ότι έχουν το πάθος του απεγνωσμένου. Θα προσπαθήσουν ως το τέλος μέχρι να φύγουν, να περάσουν οτιδήποτε. Αλλά εμείς δεν θα τους αφήσουμε. Γιατί εμείς θα είμαστε εδώ ακόμη και μετά. Όταν θα έχουν φύγει, όταν θα λένε τελικά «*κάναμε λάθος, συγγνώμη*», θα τους λέμε «*συγχωρεμένος να είσαι, άλλα άσε μας ήσυχους*». Εμείς ζούμε εδώ και χιλιετίες, δεν είχαμε ποτέ ανάγκη από κάποιον να μας εξηγήσει ότι πρέπει να είμαστε όλοι γονατισμένοι. Δεν το μπορούμε. Αυτοί που μπορούν να ζήσουν γονατισμένοι ας πάνε σε χώρες που έχουν γονατίσει τους ανθρώπους. Αν μπορούσαν εδώ θα μας έφερναν και γκουλάγκ, για να μπορέσουν να μας εξηγήσουν καλύτερα πώς να μάθουμε το μάθημα. Βλέπω εδώ οι ομιλητές συνεχώς εξηγούν ότι δεν είμαστε αυτό, δεν είμαστε αυτό. Παιδιά μην το λέτε, ούτε καν να το λέτε. Να λέτε τι είναι οι άλλοι. Να λέτε τι είναι οι άλλοι. Οι άλλοι λοιπόν, θα σας αρέσει αυτό. Οι άλλοι είναι κόκκινοι Φαρισαίοι. Τίποτα άλλο. Ωραία, εμείς το πρόβλημα τους είναι ότι είμαστε του Χριστού. Ωραία εγώ δεν είδα ποτέ τον Χριστό να τα βάζει κάτω με τους Φαρισαίους. Κάθε φορά που στα Ευαγγέλια βλέπετε ερωτήσεις από Φαρισαίο τρώει μια πολύ ωραία απάντηση και ξαφνικά αλλάζουμε θέμα. Γιατί ο Χριστός μιλάει διαφορετικά στους Φαρισαίους και διαφορετικά στον λαό Του. Μιλάει διαφορετικά στους μαθητές και μιλάει διαφορετικά στους εχθρούς. Δεν μισεί κανέναν. Δεν μισούμε κανέναν. Και να ξέρετε γιατί είναι πολλοί από εσάς που την προδοσία την έχουν ψωμοτύρι. Ο Ελληνισμός είναι τόσο γενναιόδωρος που δουλεύει και για τους προδότες, δηλαδή αυτοί που θέλουν να δώσουν τα πάντα, δεν θα δώσουν τίποτα, θα συνεχίζουν να μένουν εδώ και θα τους εξηγούμε ότι πολύ καλά είσαι εδώ, γιατί με εμάς τουλάχιστον δεν είσαι επικίνδυνος. Άμα σε βάλουμε αλλού μπορεί να κάνεις και κάτι χειρότερο. Άρα δεν μας πειράζει που έχουν υποτίθεται απόψεις. Δεν μας πειράζει που έχουν διαβάσει το Κεφάλαιο. Γιατί εμείς δεν το έχουμε διαβάσει το Κεφάλαιο, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το Κεφάλαιο. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε με ένα πράγμα. Τα μόνα Κεφάλαια που διαβάζουμε είναι τα Ευαγγέλια. Αυτό ναι! Το άλλο δεν μας νοιάζει. Άμα δεν έχεις να πεις τίποτα, σε μια ιδεολογία, είσαι υποχρεωμένος να πάρεις απ' των άλλων, για τον εχθρό σου, για να μιλάς συνεχώς γι' αυτό, είναι ότι είσαι κενό. Είναι ότι ξέρεις να σπρώχνεις έναν τοίχο, αλλά κάποιος πρέπει να σου φτιάξει έναν τοίχο. Ο Ελληνισμός δεν φτιάχνει τοίχους. Φτιάχνει πόρτες, περάσματα, γέφυρες, ενώνει τους ανθρώπους. Ο Ελληνισμός είναι της Ανθρωπότητας. Είναι φτιαγμένος για να προσφέρει. Προσέξτε τι είπα, να προσφέρει όχι να δίνει. Δεν δίνει τίποτα, μόνο προσφέρει, είναι κερασμένο. Άρα, όταν έχουμε ανθρώπους που μας εξηγούν ότι έχουν έξι μήνες που διαπραγματεύονται, και τελικά να καταλάβουμε ότι έχουν μόνο δώσει. Καταλαβαίνετε τι επαγγελματισμός είναι. Καταλαβαίνετε τι

στρατηγική έχουν. Καταλαβαίνετε τι θεσμικό ρόλο έχουν. Στην πραγματικότητα νόμιζαν ότι θα τα περάσουν όλα. Γιατί; Επειδή πηγαίνουμε στις καφετέριες. Λοιπόν για όσους έχουν ενοχές για τις καφετέριες, ο παππούς μου ήταν καφετζής. Στο καφενείο οι Έλληνες φτιάχνουν όλο τον κόσμο, δεν μας πειράζει αυτό. Όμως όταν υπάρχει ένα πρόβλημα βγαίνει απ' το καφενείο αμέσως, δεν περιμένουν. Το θέμα ποιο είναι; Είναι ότι εγώ δεν φοβάμαι αυτούς που πίνουν καφέ. Δεν φοβάμαι αυτούς που πίνουν κρασί. Το άλλο δεν μπορώ να το πω. Ούτε αυτούς τους φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι αυτούς που μας εξηγούν ότι όλα αυτά είναι λάθη, ότι δεν είναι ανθρώπινα. Εγώ προσέχω μόνο αυτούς που πηγαίνουν μόνο στο κόμμα. Εμείς δεν είμαστε του κόμματος τελεία και παύλα. Εμείς είμαστε της ελευθερίας. Άρα ό,τι και να κάνουν, εδώ θα είμαστε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε όλοι ποιος είναι ο ρόλος μας. Τα Συλλαλητήρια θα συνεχιστούν. Το γεγονός ότι είστε εδώ, στη Θήβα, για ένα τέτοιο Συλλαλητήριο και να σας πω την αλήθεια, εγώ όταν βλέπω ποιοι είναι γύρω μας... ούτε αυγή βλέπω, ούτε χρυσό βλέπω. Βλέπω παιδάκια. Βλέπω γιαγιάδες. Βλέπω τους παπάδες. Και βλέπω απλούς ανθρώπους που άμα αυτό λεγόταν το Αντάμωμα, πάλι θα το κάναμε. Προσπαθώ να σας πω το εξής, επί τουρκοκρατίας στο τέλος βάζαμε χορούς και πάλι. Τελειώναμε με χορό για να είναι εύθυμο. Για να τους εξηγήσουμε ότι μπορεί να μας καταπατάς τετρακόσια χρόνια, εμείς είμαστε ακόμα χαρούμενοι. Εσύ θα φύγεις πονεμένος. Εγώ λοιπόν μπορώ να σας πω από τώρα ότι δεν είναι τετρακόσια χρόνια, είναι τέσσερα χρόνια που νομίζουν ότι είναι η αιωνιότητα. Εμείς θα τους δείξουμε ότι αυτή η αιωνιότητα σταματάει. Σταματάει γιατί το πήγαν πολύ πιο πέρα απ' ό,τι μπορούσαν. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Και να ξέρετε μπορεί μερικοί από εσάς που είναι εδώ, σίγουρα ακόμη και στις εκλογές, να έχετε ψηφίσει τους ανθρώπους για τους οποίους μιλάμε. Εμένα δεν με πειράζει. Μπορεί να έχετε ενοχές, πάλι δεν με πειράζει. Μπορεί να έχετε τύψεις, πάλι δεν με πειράζει. Διότι όλα αυτά που έχετε δεν αγγίζουν καθόλου τον Ελληνισμό. Εμένα αυτό που θα με πειράξει είναι να συνεχίσετε να πιστεύετε τα ίδια πράγματα, ενώ τώρα την είδατε την Συμφωνία και καταλάβατε τι είναι ικανοί να κάνουν επειδή τους αφήσαμε ένα περιθώριο. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε κανένα περιθώριο. Καμία υπογραφή. Ούτε από ΥΠΕΞ, ούτε από Πρωθυπουργό. Δεν θα περιμένουμε μόνο και μόνο τη Βουλή. Είμαστε ένας λαός που σέβεται μόνο τις αξίες, όχι τις αρχές. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις αρχές. Δεν ξέρουμε ποτέ ποτέ τελειώνουν. Ενώ οι αξίες είναι μια χαρά, δεν τελειώνουν ποτέ. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν με αυτή την Συμφωνία είναι να υποσκάψουν τις αξίες μας, την έννοια του Έθνους, την έννοια της Πίστης. Γιατί ξέρετε, μην μπερδεύεστε. Όταν μιλάνε για θρησκεία, είναι απλώς για να ισοπεδώσουν την Πίστη. Στην πραγματικότητα η ιδεολογία τους, με το δόγμα τους, το έχουν κάνει μια θρησκεία. Μόνο που πρέπει να θυμάστε, θρησκεία χωρίς παπάδες είναι βαρβαρότητα και τίποτα άλλο. Άρα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Έχουμε αιώνες που είμαστε έτσι. Έχουμε απελευθερωθεί από δεν ξέρω πόσους λαούς που τελικά ήταν περαστικοί. Οι δικοί μας είναι πάντα εδώ. Μπορεί να μας φέρουν πολλές Συμφωνίες, μπορεί να μας φέρουν πολλά Προσύμφωνα. Πρέπει να θυμούνται ότι εμείς πρώτα απ' όλα είμαστε του ΟΧΙ. Δεν δεχόμαστε αυτόν που αμφισβητεί την Ιστορία μας. Δεν δεχόμαστε αυτόν που αμφισβητεί τον Ελληνισμό. Διότι δεν είμαστε τίποτα άλλο. Είμαστε μόνο αυτό. Προσπαθούν να μας πουν ότι θα μπορούσαμε ν' ακυρώσουμε τον εαυτό μας. Μπορεί ν' ακυρωθούν οι ίδιοι, επειδή δεν έχουν αυτά τα στοιχεία και αναγκάστηκαν για να έχουν μια υπόσταση να μελετήσουν μερικοί απ' αυτούς, θα καταλάβετε αμέσως σε ποιους αναφέρομαι, αναγκάστηκαν να μελετήσουν την Κίνα. Αναγκάστηκαν να μελετήσουν την Ρωσία, τις πιο «δημοκρατικές» χώρες του κόσμου. Για να βρουν μοντέλα, για να τα εφαρμόσουν σ' εμάς. Και λέω καλά ρε παιδιά δεν το μάθατε; Η χώρα της ελευθερίας είναι στην Ελλάδα, δεν είναι αλλού. Άντε γειά!