

## Συνέντευξη Ν. Αυγερού

### "Εμβόλιο, ιστορική γεωπολιτική, Ουκρανία, Γερμανία, Μακεδονικό"

Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ θεωρούσαμε ότι το θέμα αυτό είχε λήξει και δεν θα υπάρχει πίεση, συνεχίζεται να υπάρχει μια πίεση για έναν πολύ απλό λόγο, είναι ένα σύστημα που οπτικά δεν είναι συμβατό με αυτά που έχουμε στο NATO. Άρα επειδή πάμε και σε αυτό το θέμα και για το NATO και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί έχουμε τεκτονικές πλάκες που λειτουργούν στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε θέση και υπέρ της Ουκρανίας γιατί ξέρουμε τι τραβάει με το θέμα της Κριμαίας, το Ντονμπάς, τι έχει κάνει η Ρωσία στην περιοχή, πώς παίζει μετά το Euromaidan και πώς, από τη στιγμή που εμείς ήμασταν θετικοί ήδη από το 2008, πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πορεία και να έχουμε, γιατί ξέρεις ότι στο ενδιάμεσο η Ουκρανία έχει κάνει πολλές επαφές με το NATO, έχει συμμετάσχει σε πολλές αποστολές, ξέρουμε ότι από την πλευρά της Ρωσίας δεν θέλουν καθόλου να το σκέφτονται ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ήταν στο NATO, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό που γίνεται είναι ότι το θέμα της Ουκρανίας έχει επηρεάσει τη Σουηδία και τη Φινλανδία που ήταν πιο ουδέτερες παλιά, γιατί βλέπουν ότι η Ρωσία λειτουργεί επιθετικά και στις περιοχές τους. Μη ξεχνάς ότι η Φινλανδία έχει και αυτή κατεχόμενα τα οποία κατέχει η Ρωσία, όπως λέγαμε και για τη Γερμανία με τα θέματα με Καλίνινγκραντ και τα λοιπά. Άρα είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας γιατί μερικές φορές εμείς κάνουμε προβολές και λέμε ότι κανένας δεν μπορεί να μας καταλάβει με τα κατεχόμενα, με την ανταλλαγή πληθυσμών, πρέπει σε όλους τους άλλους να τους εξηγήσουμε και μερικές φορές απλώς δεν ξέρουμε την ιστορία τους. Άρα εδώ για το θέμα της Ουκρανίας που και αυτοί ζουν το ανάλογο που ζουν οι Κύπριοι, να είσαι πρόσφυγας εντός της χώρας σου, γιατί αυτοί που έμεναν στην Κριμαία πού πάνε τώρα; Είναι πάλι στην Ουκρανία αλλά είναι πρόσφυγες εντός της χώρας τους. Άρα πρέπει και αυτό να ξεκαθαρίζει γιατί, όπως το λέμε εμείς, που το είπες πολύ σωστά για το θέμα της Ελλάδας, ποιες είναι οι θέσεις του Μενέντεξ και τι λέει σε σχέση με την Τουρκία, πρέπει και εμείς σε κάποια φάση να πούμε ότι η Ουκρανία είναι μια χαρά μία ευρωπαϊκή χώρα η οποία ανήκει στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η οποία έχει δεσμούς διαχρονικούς. Μη ξεχνάμε τι σχέση έχει με την ελληνική επανάσταση, άρα οι Υψηλάντηδες από πού είναι; Πού είναι ο τάφος, δεν είναι στο Κίεβο; Άρα πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας για να καταλάβουμε ότι έχουμε διαχρονικές σχέσεις με την Ουκρανία. Το ίδιο ισχύει και από την πλευρά της Ευρώπης γιατί υπάρχει ένα λάθος ερμηνείας όσον αφορά το ιδεολογικό, ειδικά στην Ελλάδα είναι πολλοί που θεωρούν ότι είμαστε υπέρ της Ουκρανίας επειδή είμαστε εναντίον της Ρωσίας, δεν είναι αυτό το σωστό. Η Ρωσία είναι μία χώρα που πάει μέχρι την Άπω Ανατολή, δεν είναι μία Ρωσία που θεωρεί ότι είναι ευρωπαϊκή και μόνο, εκ φύσης. Όταν συνορεύεις με την Κίνα και την Μογγολία είναι λογικό. Από την άλλη πλευρά λοιπόν το να έχουμε μία ειδική σχέση με τη Ρωσία, αυτό είναι καλό, το να έχουμε μια σχέση η οποία να είναι ευρωπαϊκή δεν γίνεται γιατί λόγω του μεγέθους της Ρωσίας, άμα βάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία μαζί, θα ήταν η Ευρωρωσία, δεν θα ήταν κάτι διαφορετικό, δεν μπορείς με το κομμάτι της Ρωσίας να το κάνεις και το έχουμε δει και με την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, όταν προσπάθησαν να κάνουν δεκαπέντε χώρες να είναι μαζί, η Ρωσία είχε πάντοτε το πρώτο χέρι και εδώ είναι το απίστευτο της υπόθεσης, είναι ότι ο διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης θεωρείται μόνο η Ρωσία, τα άλλα κράτη, τα άλλα δεκατέσσερα, δεν τα θεωρούμε διάδοχα. Μελετούσα πρόσφατα δεδομένα πυρηνικά. Όλες τις πυρηνικές κεφαλές που είχε το Καζακιστάν, τις παρέδωσε στη Ρωσία το '95, ενώ όλα τα

πυρηνικά τεστ-πειράματα που έγιναν από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης έγιναν στο Καζακστάν. Ανατίναξαν πάνω από 500 βόμβες στην περιοχή, το Καζακστάν όμως έμεινε χωρίς πυρηνική κεφαλή. Έχει κι αυτό ενδιαφέρον άμα το σκεφτείς, δηλαδή έχουν υποστεί μόνο τα πειράματα και τις εκρήξεις αλλά τελικά δεν έχουν πυρηνικό οπλισμό. Από την άλλη πλευρά αυτό που έλεγα με το θέμα της Ουκρανίας, επειδή εμείς ειδικά με τη Φιλική Εταιρεία ξέρουμε από την αρχή, δεν είναι μόνο από τη Φιλική Εταιρεία, όλη η Μαύρη Θάλασσα, από τις δυο πλευρές, έχει ελληνικά στοιχεία, εννοώ όχι μόνο την περιοχή του Πόντου και την περιοχή της Κριμαίας, και αυτό είναι ένα θέμα που μερικές φορές εμείς το ξεχνάμε, ενώ π.χ. ένας δικτάτορας σαν τον Ερντογάν δεν έχει πρόβλημα να πει ότι εκεί πέρα είναι που μένουν οι Τάταροι κι εμείς έχουμε κοινά φύλα με τους Τούρκους και θέλει να έχει και άποψη για την Κριμαία ο τούρκος πρόεδρος. Άρα εμείς άμα κοιτάζαμε λίγο καλύτερα την ιστορία και όχι μόνο την κλασική αλλά ακόμα και την θρησκευτική, θυμάσαι τι είχε γίνει με το θέμα της Ουκρανίας όσον αφορά την εκκλησία και την αυτοκεφαλία, όπου ο Πατριάρχης μας ήταν πολύ σταθερός πάνω σε αυτό το θέμα και δεν φοβήθηκε αυτά που έλεγε ο Ρώσος. Όταν το βλέπω εγώ τώρα συνολικά αυτό, καταλαβαίνω ότι άμα εμείς αφήνουμε αυτές τις περιπτώσεις και λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το θέμα της Ουκρανίας, γιατί να θέλουμε να τους ενδιαφέρει το θέμα της Κύπρου και τα κατεχόμενα όταν μιλάμε για το μέγεθος που μιλάμε, το 37% της Κύπρου κι όταν βλέπουμε τι γίνεται σε περιοχές της Ευρώπης, της ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες από την αρχή ήταν προβληματικές γιατί δεν είναι ένα καινούριο φρούτο, έχουμε την τάση όταν κοιτάζουμε τι γίνεται μετά το '45 και το βλέπεις μόνο και μόνο με το θέμα της Γερμανίας που το θεωρούμε ότι είναι ξεκάθαρο. Αλλά εγώ ανακαλύπτω τώρα ότι έχουμε πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα γιατί έχουν μια προσέγγιση πολύ ετερόκλητη και μάλλον λανθασμένη σε επίπεδο στρατηγικής. Ας πούμε όταν μιλάς σ' έναν Έλληνα για τη Γερμανία, θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι το μονολιθικό. Έχει ενδιαφέρον να του πεις τι έγινε μετά το 45, πώς διαλύεται το καθεστώς το ναζιστικό, ενώ ήθελε ο Χίτλερ να διαλύσει τα πάντα, ευτυχώς δεν διέλυσαν τα πάντα, χωρίστηκε η Γερμανία σε τέσσερα μέρη, όχι μόνο σε δύο, άρα είχαμε μια επιρροή της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Αμερικής και βέβαια της Σοβιετικής Ένωσης. Εμείς θυμόμαστε πιο πολύ ανατολική και δυτική Γερμανία, φαντάζομαι ότι το έχεις στο μυαλό σου και εσύ, αυτό όμως είναι μετά το '49, δεν είναι μεταξύ του '45 και '49. Τότε μας έρχεται η Βόννη, τότε κοιτάζουμε για το Βερολίνο και μια παρατήρηση που θέλω να κάνω για να δούμε την αναλογία που βλέπω εγώ σε βαθύτητα με το θέμα της Ουκρανίας. Ρωτάω, όταν είχαμε το Βερολίνο που ήταν με το ανατολικό και το δυτικό με το τείχος, δεν ήταν εντός της ανατολικής Γερμανίας; Χωρίς την υποστήριξη της Αμερικής το Βερολίνο θα μπορούσε να είχε επιβιώσει; Αν ο Κένεντι δεν είχε πει "Ich bin ein Berliner", θα υπήρχε ακόμα δυτικό Βερολίνο; Γιατί ήταν από την άλλη πλευρά. Άρα ξέρουμε πως όχι. Το άλλο είναι όταν κοιτάζουμε το Σχέδιο Μόργκενταου, τον ξέρεις είναι αυτός ο διάσημος διανοούμενος και γνώστης και σε θέματα οικονομικά, εμείς τον ξέρουμε πιο πολύ με τα θέματα που αφορούν την γενοκτονία γιατί θυμάσαι ότι ήταν πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη. Κάθε φορά σε κάθε εκπομπή θα μιλάω και για την Κωνσταντινούπολη για να υπενθυμίσω στους ανθρώπους ότι πρέπει να πάμε. Αυτός ο ίδιος άνθρωπος που γεννήθηκε το 1891 και πέθανε το 1967 είναι ο ίδιος που θα κάνει την πρόταση Μόργκενταου για να μπορεί να χωριστεί η Γερμανία σε δύο περιοχές, στην πραγματικότητα σε τρεις γιατί είχε σκεφτεί και μια τρίτη περιοχή που θα ήταν διεθνής. Τελικά έγινε αποδεκτό το σενάριο με τις δύο Γερμανίες, Ανατολική και Δυτική. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να σου πω πάνω σε αυτό είναι ότι η Γερμανία ξαφνικά ξέρεις ότι είχε και αυτή μετακίνηση

πληθυσμού από τις περιοχές που ήταν οι Γερμανοί, που ήταν στην Τσεχοσλοβακία, στην Αυστροουγγαρία, στην Πολωνία. Εμείς τώρα στην Ελλάδα, άμα ρωτούσες τους ακροατές, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα έλεγαν ότι μετακινήθηκαν βίαια 13.000.000 εκατομμύρια Γερμανοί. Και όλοι αυτοί οι Γερμανοί έπρεπε να πάνε είτε Δυτική Γερμανία είτε Ανατολική θεωρώντας ότι μπορούν να πάνε μόνο εκεί. Το θυμάσαι το κόλπο που είχε κάνει η Σοβιετική Ένωση σε σχέση με την Πολωνία όταν υποτίθεται ότι θα την απελευθέρωνε. Περίμενε το ναζιστικό καθεστώς να σκοτώσει όλους τους Πολωνούς και δεν βιάστηκε να απελευθερώσει την Πολωνία, το έκανε μόνο, υποτίθεται, όταν είχαν τελειώσει οι ναζί και αυτό ήταν επειδή ήθελε να κάνει ένα συνδυαστικό κρικό όπως θα το έλεγε και η Συνθήκη Βερολίνου με την Ανατολική Γερμανία. Εγώ θέλω απλώς να το σκεφτείς το εξής επειδή είμαστε πολύ κοντά στην επέτειο της 6 Ιουνίου. Αν οι Αμερικανοί είχαν κάνει την ίδια στρατηγική με την Σοβιετική Ένωση το 1944 και καθυστέρουσαν και την 6η Ιουνίου, την μεγάλη μέρα, το D-day και περίμεναν οι ναζί να είχαν ξετινάξει πρώτα την Γαλλία εντελώς, θυμάσαι το περίφημο έργο *Η διπλωματία* όπου έχουμε τον ανώτατο αξιωματικό, Γερμανό, που έχει πάρει διαταγή από τον Χίτλερ να ανατινάξει οτιδήποτε είναι ιστορικό στο Παρίσι και τελικά δεν το κάνει ο άνθρωπος γιατί λέει ότι αυτό είναι εναντίον του πολιτισμού. Γιατί αλλιώς στο Παρίσι που τόσο πολλοί Έλληνες το λατρεύουν, δεν θα έβλεπαν απολύτως τίποτα αν είχε εκτελέσει την διαταγή. Φαντάσου τώρα να είχαν κάνει το ίδιο οι Αμερικανοί και μετά, επιμένω πάνω σε αυτό, που δεν το βλέπουμε καλά, είναι ότι αν δεν ήταν οι Αμερικανοί το '49 πώς θα είχε δημιουργηθεί το ΝΑΤΟ; Γιατί αν κοιτάξεις τώρα τις ημερομηνίες, μιλάμε τέλη του '45, '49 είναι το ΝΑΤΟ, '49 είναι και οι δύο Γερμανίες και ταυτόχρονα ενσωματώνονται αυτά τα στοιχεία για να υπερασπιστούν τα εδάφη και ουσιαστικά να υπάρχει μια σωτηρία από το δυτικό Βερολίνο και ταυτόχρονα έχουμε το Σχέδιο Μάρσαλ που θα λειτουργήσει έως το '52 το οποίο θα επιτρέψει στην Γερμανία να βρει μια ισορροπία στην Δυτική Γερμανία γιατί η Ανατολική Γερμανία δεν είχε καμία βοήθεια. Και είναι αυτό που θα επιτρέψει στην Γερμανία το '57, με τις επαφές που κάνει ο Αντενάουερ με τον Σουμάν και σε σχέση βέβαια με τον Ντε Γκώλ, να δημιουργήσουν τον πρώτο πυρήνα που θα μας οδηγήσει στην συνθήκη της Ρώμης του '57 για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ τώρα, όταν το βλέπω αυτό συνοπτικά, βλέπω ότι χωρίς την παρέμβαση της Αμερικής, θα μπορούσε να υπήρχε μια ισορροπία στην Γερμανία όταν είναι κομμένη στα δύο, όταν είναι κατεστραμμένη παντού και τελικά να καταφέρει να είναι αυτό που λέμε ο πυρήνας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Όχι, άρα πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί όταν βλέπουμε τι γίνεται στο ΝΑΤΟ και λέμε εντάξει μια συζήτηση στο ΝΑΤΟ είναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν βλέπουμε το βάθος. Το βάθος είναι ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει από το '49. Όταν μου λες ότι χαρίστηκαν δάνεια στη Γερμανία, πρέπει να ξέρεις ότι η Γερμανία συνέχισε να πληρώνει τα λεφτά που χρωστούσε για το Α' Παγκόσμιο Πόλεμο έως το 2010. Και δεν έχει πληρώσει ακόμα τα δάνεια που χρωστά για το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί πολύ απλά όταν ήταν το ναζιστικό καθεστώς είχε αποφασίσει να μην πληρώνει τίποτα από το χρέος που είχε και τι έγινε τελικά για την Γερμανία που ήταν διάδοχο κράτος. Έπρεπε να πληρώσει όχι μόνο αυτά που χρωστούσε λόγω της ήττας του Α' Παγκόσμιου Πολέμου, έπρεπε να πληρώσει και το ποσοστό που δεν είχε πληρώσει το ναζιστικό καθεστώς. Και γι' αυτό έπρεπε να φτάσει μέχρι το 2010 για να πληρώσει μόνο και μόνο αυτά που χρωστούσε για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γερμανία για να χρωστάει σε μας πρέπει να της το ζητήσουμε. Έχεις δει καμία αίτηση που να έχει φτάσει στην Γερμανία ή έχεις δει μόνο αιτήσεις που έχουν σταματήσει στην Βουλή της Ελλάδας; Ό,τι έχει σχέση με το θέμα της Γερμανίας και βέβαια εγώ θεωρώ ότι μας χρωστάει

χρήματα, μας χρωστάει αποζημιώσεις, μας χρωστάει και το δάνειο, το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθούν και άνθρωποι που να το διεκδικούν σοβαρά, σωστά και όχι ιδεολογικά. Και όχι να πάνουν μερικές μίζες σε διάφορες μάγκες. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όταν μιλάμε σοβαρά για την απελευθέρωση της Κύπρου, είναι ότι η Γερμανία, η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία για να επανενωθούν, η Γερμανία είχε λιτότητα 15 χρόνια. Εμείς θεωρούμε ότι με το κυπριακό όταν θα υπάρχει απελευθέρωση του νησιού θα έχουμε πάνω κάτω 12 χρόνια λιτότητας τα οποία μπορούν να είναι μηδέν μέσω της ΑΟΖ. Άρα στην πραγματικότητα το φυσικό αέριο που θα παραχθεί μέσω της ΑΟΖ θα είναι αυτό που θα μας εξασφαλίσει να έχουμε μια ισορροπία ακόμα και στο πλαίσιο της απελευθέρωσης του νησιού. Πράγμα το οποίο δεν το κοιτάζουν σοβαρά μερικοί, δηλαδή δεν έχουν μια πορεία στρατηγική. Πες ότι απελευθερώνονται τα κατεχόμενα με κάποιον τρόπο, σου λέω τυχαία όπως είναι οι Βαλτικές χώρες που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς βρίσκουμε μία ισορροπία, σε πόσα χρόνια τα βγάζουμε πέρα. Αυτό το έχουμε εκτιμήσει. Είχα συζητήσεις με καθηγητές στην ΑΣΟΕΕ και είναι 12 χρόνια, 12 χρόνια όμως χωρίς ΑΟΖ. Άμα βάλεις την ΑΟΖ και βάλεις ήδη από τα κοιτάσματα που έχουμε και αυτά που θα βρούμε, τότε μπαίνουμε σ' ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό αποδεικνύει ότι όλα αυτά που κάνουμε για το φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες και ΑΟΖ δεν τα κάνουμε επειδή μας ενδιαφέρει ειδικά το χρήμα που βγάζουν αυτοί, όπως δεν με ενδιαφέρει το χρήμα που βγάζουν άλλοι με άλλες πράξεις. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι αφού υπάρχει ένα εργαλείο που μπορεί να απελευθερώσει μια χώρα που είναι κατεχόμενη, πώς μετά το

διαχειρίζομαι.

Και είναι το ίδιο και για το θέμα της Ουκρανίας. Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν ότι έχουν κατεχόμενα τώρα οι Ουκρανοί, τα είχε κάνει σαλάτα τότε ο Κρούτσεφ, το '54, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είχε γίνει. Αλλά μήπως αυτά τα πράγματα έγιναν μετά, όταν ξαφνικά η Ρωσία ήθελε να ξανακρατήσει έναν έλεγχο στην περιοχή. Δεν γίνονται πράγματα που έχουν σχέση με τον Πούτιν; Δεν έγιναν από την αρχή. Και το άλλο πράγμα που θέλω να πω είναι το εξής. Όταν έχουμε την Ρωσία την τσαρική, ό,τι σαβούρα και να ήταν ειδικά με τους μουζίκους που θεωρούσε ότι δεν υπήρχαν, εννοώ δηλαδή τους εργάτες, τους αγρότες, αυτό ήταν εντελώς απαράδεκτο και ευτυχώς που έγιναν αλλαγές. Αυτή η Ρωσία να ξέρεις ότι ήταν πολύ Ευρωπαϊκή. Γι' αυτό κι έχεις κείμενα ολόκληρα σαν του Ντοστογιέφσκι που έχουν ολόκληρες φράσεις στα γαλλικά και θεωρείται φυσιολογικό. Όταν μπαίνει η Σοβιετική Ένωση έχουμε δυο αλλαγές, η Σοβιετική Ένωση δεν είναι πια ρωσική, δεν έχει καν την λέξη Ρωσία στην Σοβιετική Ένωση, μετά δεν είναι καν Ευρωπαϊκή, θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν τα δικά τους, ξαφνικά γίνεται φιλοτουρκική, εδώ είναι το κερασάκι γιατί εμένα μου αρέσει πάντοτε όταν κάποιος λέει ότι είναι, υποτίθεται, άθεος και τα πάει καλύτερα με μουσουλμάνο παρά με χριστιανό. Και ξαφνικά τα βρίσκουν και πετσοκόβουν και την Αρμενία γιατί αν θυμάσαι καλά η Σοβιετική Ένωση υπογράφει μόνο την συνθήκη Καρς το '21 και δεν υπογράφει την συνθήκη Σεβρών ούτε την συνθήκη Λωζάνης επειδή τις θεωρεί ιμπεριαλιστικές. Πώς ξαφνικά αυτή η Σοβιετική Ένωση μετά λέει πως εγώ θα ήθελε να πατήσω πόδι στην Ευρώπη και να ελέγγω Μολδαβία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Αρμενία και τα λοιπά. Εδώ είναι το θέμα που πρέπει και εμείς σε κάποια φάση να πούμε. Τα κατεχόμενα στην Φινλανδία δεν τα συζητάμε καθόλου. Μετά τα πρώην κατεχόμενα της Γερμανίας δεν τα συζητάμε. Τα κατεχόμενα τώρα της Ουκρανίας δεν τα συζητάμε. Αλλά μετά λέμε ποιος θα έρθει να μας βοηθήσει να απελευθερώσουμε τα κατεχόμενα της Κύπρου; Ο καθένας είναι με το κατεχόμενο του; Όχι.

Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και τους άλλους και να λειτουργήσουμε σαν ένα δίκτυο, που ο ένας βοηθάει τον άλλον να απελευθερώσει περιοχές όπου υπάρχουν οι πρόγονοί του, υπάρχουν τα κόκαλα των ανθρώπων του, τα οποία είναι θαμμένα εκεί πέρα, για μερικούς είναι ξεχασμένα αλλά η Ανθρωπότητα δεν τα ξεχνά. Λέω το εξής. Δεν ξεχνάω κανένα από τα κατεχόμενα και λέω από την στιγμή που σκεφτόμαστε την Ανθρωπότητα, κοιτάζουμε τα δικαιώματα της Ανθρωπότητας, πρέπει κάθε φορά να βοηθάμε τους λαούς που έχουν υποστεί μια γενοκτονία. Εσύ νομίζεις ότι ξεχνάω τα δικαιώματα των Ασσυρίων ή των Αρμενίων; Αυτό που έγινε τώρα στο Αρτσάχ δεν είναι κάτι το ανάλογο, δηλαδή πώς ξαφνικά μπαίνουν οι Αζέροι στο Αρτσάχ ενώ ξέρουν ότι είναι μια περιοχή που δεν τους ανήκει, που τους δόθηκε από τον ίδιο τον Στάλιν για να μην μπορούν να εδραιωθούν οι Αρμένιοι ενώ ήξεραν ότι ο πληθυσμός ήταν 95% αρμενικός;. Πάντως εγώ δεν έχω δει στο Αρτσάχ τζαμιά.

Θα ήταν καλό να συζητάμε περισσότερο για το τι γίνεται στην Ουκρανία γιατί εγώ θεωρώ ότι από το 2014 την έχουμε πολύ ξεχασμένη αυτή τη χώρα, ενώ ξέρουμε ότι έχουμε δεσμούς ιστορικούς. Αλλά λέω ότι ήταν μία επιτυχία αυτό που έγινε με το θέμα της Αυτοκεφαλίας, θα 'ταν καλό να περάσουμε στο επόμενο στάδιο γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι και η Γεωργία και η Ουκρανία έχουν πολύ προχωρημένες θέσεις σε σχέση με το ΝΑΤΟ και απλώς το θέμα είναι ποια είναι η ισορροπία που θα βρεθεί σε αυτό το σημείο γιατί είναι η Ρωσία που δεν θέλει ν' ακούσει για καμία ένταξη για την Ουκρανία σε αυτό το επίπεδο. Εντός της Ουκρανίας είναι μερικοί που προσπαθούν να πουν καλύτερα να μην το κάνουμε, ενώ υπάρχουν αυτοί που είναι υπέρμαχοι και είναι εντελώς Ευρωπαίοι που είναι λογικό γιατί η Ουκρανία ήταν πάντοτε μια Ευρωπαϊκή χώρα, άρα δεν υπάρχει λόγος ούτε να μην είναι νατοϊκή ούτε να μην είναι ευρωπαϊκή. Και γι' αυτό λέω ότι αυτό που πρέπει να δούμε στις ισορροπίες που βλέπουμε δεν πρέπει ν' ασχολούμαστε συστηματικά μόνο και μόνο με την Τουρκία και να δούμε τι γίνεται κι αν οι άλλοι θα πούνε κάτι ή όχι, γιατί για να έχεις ένα σύμμαχο πρέπει να κοιτάς κι εσύ τι κάνει και αν έχει ανάγκη.

Ας μην λέμε ότι η Ουκρανία είναι στο υπογάστριο της Ρωσίας και πώς θα αντιδράσει ο Ρώσος γιατί μου θυμίζει το επιχείρημα της Τουρκίας με την Κύπρο που έλεγαν ότι εμείς έχουμε την Κύπρο στο υπογάστριό μας πώς να την αφήσουμε ήσυχη; Αυτό τι είναι, επιχείρημα βαρβαρότητας; Όταν ο Ρώσος είναι σε μια περιοχή που δεν μπορεί να ζήσει ο ήλιος λόγω του μήκους που έχει αυτή η χώρα, τότε το υπογάστριο είναι η μισή γη. Άρα θέλω να σου πω ότι για να είμαστε σοβαροί πρέπει καταλάβεις το εξής. Όταν κοιτάζαμε όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, τους έχεις δει πώς έχουν τοποθετηθεί όταν ήταν τοποθετημένοι; Δεν ήταν κανένας κοντά στη Μόσχα. Ήταν όλοι κοντά στα σύνορα και κοντά σε άλλες περιοχές. Το Τσέρνομπιλ ήταν στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί, να θυσιάσουν Σοβιετικούς μεν, αλλά Ουκρανούς. Άμα το ίδιο ατύχημα είχε γίνει στη Ρωσία τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Και γι' αυτό εγώ λέω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θυσιάστηκαν για να σώσουν και την Ανθρωπότητα, γιατί μην ξεχνάς ότι όλοι αυτοί που ήταν στα ανθρακωρυχεία και πήγαιναν και έσκαβαν κάτω από τον πυρηνικό αντιδραστήρα, γιατί ξέρεις ότι τα κοιτάζουμε αυτά με λεπτομέρεια, ειδικά τα επιστημονικά, αυτοί οι άνθρωποι να ξέρεις ότι είναι πολλοί που δεν έζησαν, δεν πέρασαν τα 40 χρόνια, με όλη τη ραδιενέργεια που είχαν φάει. Και ξέρεις σε κάποια φάση ότι δεν τους έβαζαν ούτε κλιματισμό κι ήταν υποχρεωμένοι να σκάβουν γυμνοί; Το ξέρεις ότι δεν είχαν δικαίωμα να έχουν μηχανήματα γιατί είχαν τόσο φόβο ότι μπορεί να πάθει κάτι η πλάκα του μπετόν και να

ραγίσει και να έχουμε πρόβλημα για να μπουν όλα αυτά τα πυρηνικά δεδομένα μέσα στη γη; Αυτοί οι άνθρωποι όμως από την αρχή ήξεραν ότι θα πεθάνουν κι όμως έκαναν τη δουλειά τους ενώ δεν ζούσαν καν στη περιοχή. Αυτό πού το πας. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρεις ότι θα έπρεπε να είχαν πάρει όλοι ένα μετάλλιο; Τουλάχιστον. Ένα Τιμής Ένεκεν. Αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν από την αρχή ότι θα πεθάνουν. Σιγά σιγά τους έχουμε βρει τα ονόματα, μην ξεχνάς, ακόμα και τους στρατιώτες. Οι στρατιώτες που τους έβαζαν με διάφορες πλάκες μολύβδου που έπρεπε να βγάλουν τον γραφίτη κι αυτούς τους ξέρουμε ονομαστικά. Και άμα δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, άμα δεν υπήρχε ο επιστήμονας που πραγματικά έκανε όλη αυτή την εργασία για να καταφέρει να το αναδείξει, που ήθελαν να πει ψέματα στο εξωτερικό. Μην ξεχνάς τι δεν έγινε εκεί πέρα. Το ξέρεις ότι η Γερμανία είχε στείλει το Joker, το θυμάσαι το Joker; Το Joker ήταν ένα μηχάνημα το οποίο το είχαν κάνει οι Γερμανοί για να λειτουργήσουν εναντίον τρομοκρατικών επιθέσεων, που μπορείς να πεις συνοπτικά ότι είναι σαν ένα ρομπότ. Όταν το παρήγγειλαν τώρα οι Σοβιετικοί για να πάει πάνω στη σκεπή και να βγάλει τον γραφίτη που ήταν πια πυρηνικό απόβλητο και δεν μπορούσαν να το μεταφέρουν, δεν ομολόγησαν στους Γερμανούς, άκου τώρα. Πήγαν, αγόρασαν αυτό το μηχάνημα, δεν τους ομολόγησαν τι ραδιενέργεια είχαν, το μηχάνημα ξέρεις πόσο καιρό κράτησε; Δύο (2) δευτερόλεπτα. Γιατί όταν έφαγε τη ραδιενέργεια είχαν καεί όλα τα τσιπάκια του, δεν είχε πια τίποτα και ο υπεύθυνος που ήταν για τη διάσωση του Τσέρνομπιλ λέει. Δεν είπατε καν την αλήθεια ούτε καν στους Γερμανούς και μας φέρατε αυτό το μηχάνημα που το περιμέναμε πώς και πώς για να βγάλουμε τα απόβλητα; Και τελικά ποιος τα έβγαλε τα απόβλητα; Οι στρατιώτες. Τα ζωντανά ρομπότ. Άρα θέλω να σου πω ότι αυτό όμως γίνεται πάλι σε αυτή την περιοχή. Δεν σου λέω τώρα για τα δογματικά της εποχής, που στην Ελλάδα ξέρεις ότι το σύννεφο σταματούσε στα σύνορα. Γι' αυτό άμα πεις τη λέξη θυρεοειδής στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις ότι όλοι ξέρουν κάτι γι' αυτό το θέμα, λες και υπάρχει ειδικότητα. Γιατί υπάρχει αυτή η ειδικότητα; Και ρωτάω, εκείνη την εποχή έδιναν συστηματικά στους ανθρώπους κανένα χαπάκι με ιώδιο; Άρα λέω λοιπόν ότι όταν τα ξέρουμε αυτά είναι καλό να καταλάβουμε ότι για το Καζακστάν που έχει υποφέρει από όλα τα πειράματα, όπως η Ουκρανία είχε υποφέρει από το Τσέρνομπιλ, πρέπει να θυμηθούμε και όλους αυτούς τους επιστήμονες, που μπορεί να ήταν μέσα στο πλαίσιο της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά πάλεψαν για την αλήθεια και πάλεψαν μετά για να σωθούμε και εμείς, γιατί άμα πραγματικά όλος αυτός ο πυρηνικός αντιδραστήρας είχε χυθεί, όπως ήταν ένα σενάριο, εμείς θα είχαμε επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα ήταν μόνο τοπικό. Ήθελα να πω και χάρηκα που έκανες και αναφορά στο αφιέρωμα της τηλεόρασης για τους ανθρακωρύχους του Τσέρνομπιλ γιατί αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά πρέπει να τους θυμόμαστε αλλά όχι να τους θυμόμαστε μόνο και μόνο επειδή δεν γουστάρουμε ένα καθεστώς, όχι. Εμένα αυτό που με αγγίζει, όπως το είπες πολύ σωστά, είναι ότι οι άνθρωποι το ήξεραν από την αρχή ότι θα πεθάνουν και παρόλο αυτά το έκαναν για να σώσουν άλλους που δεν τους ήξεραν.