

# ΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ μια ομιλία του κου Νίκου Λυγερού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΟΣ 20 September 2014 ΑΡΘΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΑΙΔΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το απόγευμα της Πέμπτης 18/9, είχα την χαρά να παρευρεθώ σε μια ομιλία του κου **Νίκου Λυγερού** στο κέντρο ξένων γλωσσών, Π. Παπαδοπούλου Ελάντερ στον Κορυδαλλό.

Θέμα της “**Μαθαίνω πως να μαθαίνω**”.

Ο χώρος γεμάτος από τους μαθητές & τις μαθήτριες του κέντρου, τους γονείς και τις δασκάλες τους, καθώς και μαθητές του κου Λυγερού που ήρθαν από Γέρακα, Βάρη, Βούλα, Ραφήνα, California, Αγ. Στέφανο, Χολο Πατήσια κ.τ.λ.π. Η κ. Κόντα Βούλα, Διευθύντρια του 17ου Δημοτικού σχολείου, ήταν η εισηγήτρια του κου Λυγερού.

Ολόκληρη η ομιλία **εδώ**

Παραθέτω αποσπάσματα από κείμενα του ...

*“Όταν μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις*

*χρησιμοποιείς μεταγνώσεις για να ενσωματώσεις τις γνώσεις κι ακολουθείς παρακολουθώντας μια στρατηγική διαδικασία που ξεπερνά την ανάγνωση γιατί αξιοποιεί την ανάδραση και δεν ασχολείται με κινήσεις αλλά δημιουργεί πράξεις για ν’ αλλάξει τα δεδομένα έτσι μη σπαταλός το χρόνο σου όσο δεν έχεις δάσκαλο γιατί μόνο οι συμβουλές του θα προκαλέσουν υπερβάσεις μέσω της εμπιστοσύνης που επινοεί ο δεσμός που δεν είναι δεσμά γιατί οι αλυσίδες δεν έχουν νόημα όταν υπάρχει θέληση από το δίπολο διδασκαλίας άσε λοιπόν το σχολείο και το πρόγραμμα της ύλης κι αφιερώσου στη σχολή του πνεύματος της ανθρωπιάς.” .....*

*Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας να εντάξει το σκάκι στην υποχρεωτική εκπαίδευση στο επίπεδο του Δημοτικού, αποτελεί μια καινοτομία για την πατρίδα μας. Ακολουθεί βέβαια το δρόμο που άνοιξε η Αρμενία, αλλά για τα δικά μας δεδομένα, όπου κυριαρχεί συνήθως το πνεύμα της τύχης μέσω της τράπουλας και του τάβλι, η ένταξη ενός στρατηγικού παιχνιδιού δημιουργεί μια αλλαγή φάσης για τη διδασκαλία. Επειδή βλέπουμε ότι ακόμα και σε στρατιωτικές σχολές, το σκάκι δεν ανήκει στο ευρύτερο πλαίσιο γνώσεων των σπουδαστών, συνειδητοποιούμε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στο μέλλον και θα έχουμε ανθρώπους που έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις του σκακιστικού κόσμου. Διότι αυτή η απόφαση δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει πρωταθλητές στο σκάκι, αλλά Έλληνες πολίτες που θα διαθέτουν γνώσεις στρατηγικής που τους επιτρέπουν να πάρουν αποφάσεις μέσω μιας στρατηγικής συμπεριφοράς και όχι να αφήνονται στο έλεος της τύχης. Το σκάκι μαθαίνει στα παιδιά τους μετακανόνες, τους κανόνες, τους κώδικες, τις μη αναστρέψιμες κινήσεις, την τακτική, τα τεχνάσματα, τα στρατηγήματα, που είναι θεμελιακές γνώσεις που λειτουργούν ως υπόβαθρο για την ανάπτυξη της ορθολογικής σκέψης στην επίλυση προβλημάτων. Έτσι αυτή η απόφαση δίνει την δυνατότητα να εισάγουμε τα παιδιά σε έναν νέο κόσμο, όπου η σκέψη αποκτά δυνατότητες που αλλάζουν δεδομένα! Αυτή η αλλαγή φάσης μπορεί να μη γίνει άμεσα αντιληπτή, αλλά στη συνέχεια και σε βάθος χρόνου φανούν οι επιπτώσεις της στον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που θεωρούμε για τους περισσότερους από εμάς άλυτα, ενώ δεν είναι μη επιλύσιμα και μπορεί να λυθούν μ’ ένα ορθολογικό τρόπο, όταν γνωρίζουμε στρατηγικά παίγνια.”*

ΡΕΠΟΡΤΑΖ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΟΣ