



ΝΙΚΟΣ
ΛΥΓΕΡΟΣ

Η Θράκη ως ιστορικός στόχος



Όταν εξηγούμε σε γεωστρατηγικό πλαίσιο ότι ο πραγματικός στόχος της Τουρκίας δεν ήταν η Σμύρνη, αλλά η Ανατολική Θράκη μέσω της Συνθήκης Λωζάνης το 1923, αντιμετωπίζουμε μια αναμενόμενη αντίδραση, η οποία δημιουργήθηκε από ένα πολιτιστικό δόγμα.

Η καθαρή ανάλυση δεν εξασφαλίζεται όμως μονόπλευρα. Η ελληνική προσέγγιση του θέματος δεν εμπεριέχει ούτε τα στρατηγικά ούτε τα ιστορικά δεδομένα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Νεότουρκων και του Κεμάλ. Κατά συνέπεια, μοιάζει με την ανάλυση μιας σκακιστικής παρτίδας, όπου ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο παίκτες.

Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν εξηγούμε τίποτα και τα πλήγματα που έχουμε υποστεί παρουσιάζονται ως ακατανόητα για τη λογική μας.

Ακόμα και δίχως να ενσωματώσουμε καθαρά γεωπολιτικά στοιχεία ή δεδομένα διεθνών σχέσεων, μια ιστορική και γεωστρατηγική ανάλυση ανακαλύπτει με μεγάλη άνεση τους πραγματικούς στόχους της τουρκικής προσέγγισης.

Επειδή εμείς δεν δίνουμε και μεγάλη σημασία στη Θράκη και ειδικότερα η Ανατολική Θράκη, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι περιοχές δεν είναι σημαντικές για την Τουρκία, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα. Ιστορικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία προέρχεται από τους Οσμανλίδες, οι οποίοι αποτελούν μία

υποομάδα σε σχέση με τους Σελτζούκιδες, που γειτονεύουν με τις βυζαντινές ιδιοκτησίες στην Ανατολία. Αρχικά οι Οσμανλίδες δεν είναι κυρίαρχοι. Έχουν όμως το πλεονέκτημα να βρίσκονται στη γραμμή του μετώπου με την Κωνσταντινούπολη. Οι κατακτήσεις των Μογγόλων στα βάθη της Ανατολής θα ασκήσουν μία πίεση πάνω στις τουρκικές φυλές. Κατά συνέπεια, το μέτωπο θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Η μεγάλη αλλαγή φάσης, όσον αφορά στη γεωστρατηγική, θα γίνει από τους Οσμανλίδες, οι οποίοι θα περάσουν τα λεγόμενα Δαρδανέλια για να πάρουν την Καλλίπολη το 1352 και να έχουν ως πρωτεύουσα την Ανδριανούπολη

το 1361. Αυτή η αρχική εισβολή, που έπρεπε να είναι προσωρινή, μετατράπηκε τελικά σε μόνιμη και δημιούργησε de facto ένα δεύτερο μέτωπο πίεσης πάνω στην Κωνσταντινούπολη.

Με άλλα λόγια, η Θράκη και ειδικότερα η Ανατολική Θράκη δεν είναι μόνον ένας συνδετικός κρίκος για την Τουρκία, αλλά και το ιστορικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Τώρα αν αυτό δεν αρκεί σε μας για να καταλάβουμε τη σημασία της περιοχής, είναι δικό μας πρόβλημα και όχι των γειτόνων μας. Η Θράκη επέτρεψε την Αλωση και αποτελεί σημείο συνεκτικότητας, όπως το απέδειξε αργότερα, το 1878, το Συνέδριο του Βερολίνου.

Για τον αγνοούμενο μας

36 χρόνια μετά κάποιον τον θυμήθηκαν στις 4 Ιουλίου τα αποκαλυπτήρια του στο Δήμο Γεροσκήπου εγινήκαν Αργήσαν πολύ το θέμα Μιχάλη για να δούσιν Ακόμα και στην ομιλία τους κάποιον επροσπαθήσαν να απολογηθούσιν Γι' αυτό εμείς οι φίλοι του Μιχάλη για αυτόν που επροσκληθήκαμεν να δούμεν όλους τους συντελεστές έστω και αργά τους ευχαριστούμεν Ο Μιχάλης Χριστοφή ήτανε λεβέντης και παλληκάριν. Αλλωστε το ομολόγησε και ο Υπουργός Λουκάς Λουκά πως είχαν καρδιά μεγάλην Η μέρα η σημερινή είτεν ο Υπουργός τον Μιχάλη μου θυμίζει και άρχισεν η καρδιά του με πόνο να γεμίζει Τον εκουβάλησεν είτεν τραυματία μέσα εις την μάχην και έκτοτε ο Μιχάλης μας έχάθην Στις 4 Ιουλίου συγγενείς, φίλοι και συνστρατιώτες του Μιχάλη έδωσαν το παρών τους και όλοι τον Μιχάλη είχαν στο μυαλό τους Ο μακαρίτης ο Χριστοφής ο Ανδρέας και η Χρυσάνθη

έφυγαν από τη ζωή με πόνο και μαράζι. Εκρουζε καθημερινά η ψυχή τους που είχαν αγνοούμενο ακόμα το παιδί τους Ήταν ο αδελφός και οι γονείς του που πολύ τον αγαπούσαν που όπου και αν εβρίσκονταν για τον Μιχάλην εμιλούσαν Ήταν το παιδίν της γειτονιάς και ο αρχηγός όλης της παρέας με το μακρύν του το μαλλί και το σχισμένον δόντι και τερματοφύλακας στον αθλητισμό ήταν το δικό του χόμπι Δεν του άρεσε ποτέ να είναι στα παιχνίδια των χαμένων όπως και ποτέ δεν υπολόγισε ότι θα ήταν στη λίστα των αγνοουμένων Σήμερα η φωτογραφία και η πλάκα του Μιχάλη δεσπόζει της πλατείας Γεροσκήπου κάτω από τα κυπαρίσσια όσοι δεν τον ξέρετε να πάτε να τον δείτε και όσοι θέλετε κάτι να του πείτε να πάτε εκεί να του εξομολογηθείτε και ο Μιχάλης έχει μεγάλη καρδιά και θα σας συγχωρήσει Ετσι και αλλιώς κάποτε εν να σας συναντήσει Μιχάλη όλοι σε καρτερούμεν θα είναι μεγάλη η χαρά της Γεροσκήπου να σε ξαναδοούμεν **Από το φίλο του Μιχάλη Ανδρέα Σιήκκη**

Οι απαξιωτικές αναφορές Αναστασιάδη για τα ΕΔΟΝόπουλα

Οι συχνές αναφορές διαφόρων πολιτικών και εκκλησιαστικών ταγών του τόπου μας στα Εδονόπουλα υπό μορφή ειρηνικού σχολίου έχοντας ζωγραφιστό στα χείλη το χαμόγελο της Τζοκόντα καλά κάνουν να γνωρίζουν πως μονάχα αντίθετα αποτελέσματα φέρνουν στις όποιες επιδιώξεις τους. Τα Εδονόπουλα κύριε υποψήφιε πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2013, σε ιστορικά καλέσματα τούτου του τόπου έδωσαν την ίδια τους τη ζωή, ότι πολυτιμότερο είχαν, για να υπερασπιστούν τη Δημοκρατία και τη νομιμότητα κατά τη διάρκεια του δίδυμου εγκλήματος του προδοτικού πραξικοπήματος και της εισβολής από τα υποχείρια της Χούντας των Αθηνών εδώ στην Κύπρο που ακολούθως είναι γνωστό σε ποιο πολιτικό χώρο βρήκαν στέγη.



του Μάριου
Ιγνατίου
Εδονίτης και
μέλος
Επαρχιακής
Επιτροπής
ΑΚΕΛ Πάφου

Εμείς τα Εδονόπουλα, οι Εδονίτες, το ιστορικό και περήφανο Λαϊκό Κίνημα της Αριστεράς, του οποίου οι ρίζες φτάνουν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ή όπως αλλιώς σας κάνει κέφι να μας αποκαλείτε κύριε Αναστασιάδη δώσαμε πολλές μάχες και μαζί με τις υπόλοιπες προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις της Κύπρου καταφέραμε να εκλέξουμε στο ύπατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας το Δημήτρη Χριστόφια, κάτι που όπως όλα δείχνουν ακόμη να καταφέρετε να χωνέψετε.

Για εμάς που δεν έχουμε επιλεκτική μνήμη η συμπεριφορά σας θυμίζει έντονα τις μεταμφιέσεις σας την εβδομάδα μετάξύ πρώτου και δεύτερου γύρω των τελευταίων προεδρικών εκλογών κατά την οποία σας έπεσαν οι μάσκες.

Πάντως αν εκεί στα ψηλά της Πινδάρου θέσατε ως στόχο το σπάσιμο των συνεργασιών, την αποδόμηση της κυβέρνησης που αντιτάσσετε στον νεοφιλελευθερισμό, που καταπολεμά τις ιδιωτικοποιήσεις, που προωθεί νομοσχέδια τα οποία προβλέπουν φορολόγηση των κερδών και της ακίνητης περιουσίας και αν πιστεύετε πως πρόσκαιρα βρήκατε συμμάχους σας προκαλώ να τους υπενθυμίσετε τις θέσεις σας το 2004 όταν ψηφίζατε ΝΑΙ στο δημοψήφισμα, να τους επαναλάβετε τις αναφορές σας για την περισπούδαστη διεθνή διάσκεψη την οποία βαφτίσατε ισπανική πρόταση και τόσα μα τόσα πολλά στα οποία οι πολιτικές σας δεν συμβαδίζουν με αυτές μιας κοινωνίας που τάσσετε ξεκάθαρα ενάντια στα υπερκέρδη και το ξεπουλήμα του δημόσιου πλούτου.

Η πολιτική σας κύριε πρόεδρε και υποψήφιε Πρόεδρε, για μείωση του ΦΠΑ στα εστιατόρια και η απώλεια των €20εκ., από τα έσοδα του κράτους, η προσπάθεια αναστολής της συμφωνίας στις δημόσιες μεταφορές που θα σήμαινε αποζημιώσεις €44εκ., η προώθηση της εκ μητρογονίας σε μια πολύ άσχημη για την οικονομία περίοδο, το όριο συνταξιοδότησης, το όριο αφυπηρέτησης της Αστυνομίας, η προώθηση κατάργησης των αδειών κυκλοφορίας με υπολογιζόμενη απώλεια εσόδων του κράτους €91εκ. δημιουργούν στη βάση του κόσμου μια λαϊκή συμμαχία που είναι υπεράνω κομματικών υποδείξεων και καθοδηγήσεων και δυνατότερη από τη δημιουργία εντυπώσεων των τηλεοπτικών καναλιών και να είστε σίγουρος πως όλα αυτά που σήμερα μικροπολιτικά κάνετε θα τα βρείτε το 2013 μπροστά σας.

Χριστος Παπαγιάννης
RADIO COSMOS
95.2 & 91.4 FM
Καθημερινά
11:00 - 13:00
16:00 - 18:00
95,2Fm
Πόλη Χρυσόχους 91,4Fm
www.radiocosmos.com.cy

Ταβέρνα Αγία Βαρβάρα
Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον μόλις δέκα λεπτά από το κέντρο της Πάφου, στο κέντρο της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, επαναλειτούργει η γνωστή σας ταβέρνα Αγία Βαρβάρα...
Ύψογη εξυπηρέτηση, υπέροχοι μεζέδες και ασυναγώνιστες τιμές.
Η ταβέρνα Αγία Βαρβάρα και πάλι κοντά σας κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
Για προκρατήσεις, τηλεφωνήστε τώρα στο 999 777 00