

Στο Ίδιο Έργο Θεατές

Κάθε χρόνο, η έναρξη της αθλητικής περιόδου βρίσκει τους φιλάθλους κάθε ομάδας να συζητούν για τις μεταγραφές την ευρωπαϊκή πορεία και τους στόχους της ομάδας τους για την νέα χρονιά. Ταυτόχρονα αυτή η περίοδος, βρίσκει την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, να εύχονται μια «υγιή» χρονιά για τον αθλητισμό, με «επιτυχίες» μακριά από «κρούσματα βίας» και «αντικιωνικών συμπεριφορών».

Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, το διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο της βίας στους αγωνιστικούς χώρους, κυρίως στο ποδόσφαιρο, εκδηλώνεται στον τόπο μας, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που ενίοτε θέτει σε κίνδυνο ακόμη και την ανθρώπινη ζωή. Εκατοντάδες νέοι άνθρωποι, στο όνομα δήθεν της «ομάδας», εμπλέκονται σε επεισόδια βίας που έχουν ως αποτέλεσμα ανυπολόγιστες υλικές ζημιές και σοβαρούς ανθρωπίνους τραυματισμούς. Ωστόσο, η προβληματική συμπεριφορά ορισμένων νέων ανθρώπων πλήττει καταρχήν τον ίδιο τον αθλητισμό και τον πραγματικό φίλαθλο αφού καθημερινά ολοένα και περισσότεροι υγιώς σκεπτόμενοι άνθρωποι απομακρύνονται από τους αγωνιστικούς χώρους.

Δυστυχώς έχουμε συνηθίσει, μετά από κάθε επεισόδιο βίας, να γινόμαστε μάρτυρες πολύωρων συσκέψεων και συνεδριάσεων και «παχουλών» δηλώσεων και τοποθετήσεων -το μαχαίρι στο κόκαλο, μηδενική ανοχή, κανείς αιμώρητος- με αντικείμενο την πάταξη της βίας στους αγωνιστικούς χώρους. Πρόσφατα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέλοντας να συνδράμει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των φαινομένων βίας, προήδρευσε ευρείας σύσκεψης στο Προεδρικό Μέγαρο όπου λήφθηκαν αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση με ορίζοντα εφαρμογής την έναρξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος.

Οι αποφάσεις, περιελάμβαναν κυρίως μέτρα καταστολής όπως η δημιουργία ο-

Γιάγκος Ζήνωνος
Μέλος Κεντρικής Επι-
τροπής ΔΗΚΟ
yiangos.wordpress.com



μάδων επιτήρησης στις κερκίδες, η έκδοση κάρτας φιλάθλου από τα σωματεία, η έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων καθώς επίσης και η εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων ελέγχου και αναγνώρισης των φιλάθλων στις εισόδους των γηπέδων. Σίγουρα, τα μέτρα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δύο μήνες μετά, οι πλείστες από τις αποφάσεις παραμένουν στο συρτάρι. Η πολιτεία παρουσιάζεται να αδυνατεί να δώσει λύσεις στη βία, την μάστιγα των γηπέδων, ενώ ο πραγματικός φίλαθλος παραμένει στο ίδιο έργο θεατής.

Όπως κάθε άλλο πρόβλημα, έτσι και το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα δεν μπορεί να εξαλειφθεί αποκλειστικά με μέτρα καταστολής. Η πρόληψη είναι αποτελεσματικότερη από την καταστολή και η πολιτεία έχει υποχρέωση να εφαρμόσει αυτό τον κανόνα. Ο φίλαθλος, πρέπει να έχει την απαραίτητη παιδεία έτσι ώστε να μην προβαίνει σε οποιοδήποτε είδους παραβατική συμπεριφορά. Σε αντίθεση περίπτωση, η βία απλά θα μεταφερθεί έξω από τα γήπεδα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Αναμφίβολα, το ζήτημα της βίας στα γήπεδα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί συνολικά, χρειάζεται τη λήψη τόσο κατασταλτικών όσο και προληπτικών μέτρων. Η πολιτεία, έχει υποχρέωση να υλοποιήσει άμεσα τις αποφάσεις της όσον αφορά τον τομέα της καταστολής προκειμένου να περιορίσει τον αριθμό των επεισοδίων και παράλληλα και να αναπτύξει τα απαραίτητα παιδαγωγικά προγράμματα προκειμένου προοδευτικά να εξαλειφθεί η βία από την κοινωνία μας.

Πρόλογος του βιβλίου του Erol Özkoray

Ο Erol Özkoray δεν είναι μόνον δημοσιογράφος ή διανοούμενος, είναι ένας αληθινός αγωνιστής της ειρήνης κατά Albert Camus.

Το βιβλίο του δεν είναι μόνον ένας λίβελος, μα ένα κατηγορητήριο.

Όπως κι ο Émile Zola, δεν έχει την εξουσία να καταδικάσει, και ως δικαίος κατηγορεί. Επίσης, δείχνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε έναν καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη της «κρυφής συνθήκης», του «δόλιου ολοκληρωτισμού».

Αποδεικνύει με μια εις άπτοπο επαγωγή ότι η Τουρκία δεν είναι ούτε δημοκρατική και λαϊκή χώρα, ούτε και μετριοπαθής μουσουλμανική, παρά τους ισχυρισμούς του εξωτερικού κόσμου.

Διότι δεν είναι αφελής για την πολιτική της συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Ξέρει πως η πραγματική εξουσία βρίσκεται στην κατοχή των στρατιωτικών. Η ανάλυσή του της έρευνας περί Ergenekon είναι σαφής και ακριβής.

Είναι όπως και με τους τεχνητούς ελιγμούς που δανείστηκε ο μηχανισμός της δικαιοσύνης, για να αξιοποιήσει το πνεύμα και όχι το γράμμα του άρθρου 301 του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος ποινικοποιεί κάθε κριτική για το τουρκικό έθνος και τον στρατό του. Εξηγεί τη φύση τούτου του ύπουλου ολοκληρωτικού καθεστώτος, αυτού του φασισμού αλά turca, δίχως να παραλείπει να επιστήμει το πρόβλημα της αντινομικής ύπαρξης του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια υποτιθέμενη δημοκρατία. Όχι άνευ σαρκασμού, καταγγέλλει αυτό το πολιτικό πεντάγωνο υψηλής τεχνολογίας που δεν είναι τίποτε άλλο, σύμφωνα με τη δική του διατύπωση, από τη Μέκκα του τουρκικού ολοκληρωτισμού.

Δεν διατάζει να απαριθμήσει τους στόχους των επτά αποτυχημένων πραξικοπημάτων μεταξύ 2002 και 2009:

Κούρδους, Αλεβίτες, Αρμένιους, ισλαμιστές, δημοκράτες, σοσιαλιστές, φιλελεύθερους και υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και αντιλαμβάνομαστε έτσι ότι στην Τουρκία, ο λαός δεν είναι πληθυσμός, μα μία φωλιά υπόπτων για το υπάρχουν καθεστώς, με άλλα λόγια, για το βαθύ κράτος.

Ο κάτοχος της χώρας δεν είναι άλλος από τον Στρατό, ο οποίος φτιάχνει και ξεφτιάχνει τις εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις κατά την προαίρεσή του, για να δείξει όλη του την ισχύ έναντι των πολιτών.

Η στρατηγική του είναι αποτελεσματική και η Ελλάδα είναι ένα από τα θύματά του χάρη στα αμφισβητούμενα σημεία όπως: η Κύπρος, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, η χρήση του ναερίου χώρου του Αιγαίου, η στρατικοποίηση των ελληνικών νήσων, η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα και το καθεστώς του Οικογενειακού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

Και στη βάση τούτης της στρατηγικής της τεχνητής κρίσης, ανακαλύπτουμε το θεμελιώδες και συνεχώς επαναλαμβανόμενο από όλες τις κυβερνήσεις δόγμα: έναντι του κουρδικού προβλήματος, ουδείς κατακερματισμός, έναντι του κυπριακού προβλήματος, ουδεμία παραχώρηση, έναντι της γενοκτονίας των Αρμενίων, ουδεμία αναγνώριση, έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ουδείς τόπος, εν τέλει, το λαϊκό δεν πρέπει να αγιχθεί.

Έχοντας ακριβή επίγνωση του ρόλου του, ο Erol Özkoray καταγγέλλει όχι μόνον τις ανοησίες για την



Δρας Νίκος Λυγερός

περικύκλωση της Τουρκίας από την Ελλάδα, μα και το ανομολόγητο κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Εξηγεί πως ο φασισμός τούτος της αριστεράς, κατά Pierre Milza, που απέρριψε την οθωμανική ιστορία για να ακολουθήσει την αρχή του Hitler, ο οποίος ισχυριζόταν ότι το γερμανικό κράτος δεν είχε παρελθόν, κατόρθωσε να μετατρέψει την κοινωνία, μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης, σε μία οντότητα φασιστική, ρατσιστική, ξενοφοβική που πιστεύει στην ανωτερότητα της τουρκικής φυλής.

Κι ακόμη και αν, κατά Orwell, είναι δύσκολο να προβλεφθεί το τέλος των συγχρόνων δικτατοριών, ο Erol Özkoray δεν διατάζει να γράφει πως εάν τα πράγματα εκφυλιστούν, η Τουρκία θα μπορούσε να είναι η Γιουγκοσλαβία του 21ου αιώνα.

Δεν παίζει τον ρόλο του προφήτη, ούτε κι εκείνον της Κασσάνδρας, μα κοιτάζει με ανότρητα το μέλλον του λαού του και δεν μπορεί να μη βιαστεί να προειδοποιήσει τους ελεύθερους ανθρώπους, όσο ακόμη είναι, πως μια χώρα που δεν έχει παρελθόν, είναι κι ένας λαός που δεν έχει μέλλον.

Ίδου γιατί η ανάγνωση αυτού του βιβλίου είναι μία αναγκαία για τους αγωνιστές της ειρήνης.



Line Garage Ltd

ΙΣΙΩΜΑΤΑ & ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΡΥΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ AA RECOVERY

* 30χρονη πείρα

* Γρήγορη
εξυπηρέτηση



Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες

Διευθυντής: Πανίκος Σολωμού

Τηλ: 25 56 27 67, 25 56 44 56, 99 64 57 46, φαξ: 25 57 85 58

CAR GARAGE

MELINIOTIS C. AUTO - SPA
EX POLY'S GARAGE



MECHANICAL
ELECTRICAL
COMPUTER

JAPAN - EUROPE - AMERICAN CAR

14, AR. MAKARIOU 'C STR.,
AKROTIRI CROSS-ROAD KOLOSSI LIMASSOL
TEL.: 25563660, 25933087

A. G. Kombos Electronics Co. Ltd

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

(αντιστάσεις, πυκνωτές, τρανζίστορς, ολοκληρωμένα, διόδους, θυρήτορς, τραϊάκς κλπ)
ΚΕΡΑΙΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΜΙΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, REMOTE CONTROLS, ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙΧΟΥ
(για RCT, LCD, PLASMA) ΜΕΓΑΦΩΝΑ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ
ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ Κ.Α.Π. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.
ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ.

Κατάστημα 1: Γαλιλαίου και Χριστάκη Κόμπου τηλ: 25 56 97 06
Κατάστημα 2: Θεσσαλονίκης Νικολάου Πεντάδρομος τηλ: 25 35 58 68
ΛΕΜΕΣΟΣ