



Στρατηγική διαχείριση κρίσεων

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ διαχείριση κρίσεων δεν είναι μόνο μία επέκταση ή προέκταση της διαχείρισης κρίσεων. Δεν λειτουργεί αναλογικά με τη σχέση που έχει η θεωρία παιγνίων με τη θεωρία αποφάσεων. Η αλλαγή προσέγγισης είναι ριζική και αποτελεί παράδοξο σε πρώτη εξέταση με κλασικά μέσα. Όταν εξετάζουμε τη διαχείριση κρίσεων, ακόμα και ως αυτοδύναμη δυναμική και ανα-



ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΛΥΤΕΡΟΥ

λύουμε την κρίση ως σύμπλεγμα, το οποίο αποπελάει από τις έννοιες της πρόκλησης, της σύγκρουσης και της έκβασης, δεν διευκρινίζονται τα προβλήματα της στελέχωσης. Η διαφοροποίηση εμφανίζεται στους στρατηγικούς με την έννοια της κώπωσης. Αυτό επιτρέπει και τον έμμεσο καθορισμό του στόχου και της μάχης. Και όπως η κρίση συσχετίζεται άμεσα με τη μάχη. Κατά συνέπεια η διαχείριση κρίσεων καθαρώνει με την έννοια του πολέμου και γι' αυτό είναι απαραίτητη η στρατηγική διαχείριση κρίσεων, η οποία βασίζεται στην ιδέα του Clausewitz, όπου ο πόλεμος είναι η φυσιολογική κατάσταση των κοινωνιών και η ειρήνη μία παύση στην εξέλιξη. Ενώ η στρατηγική με το βάθος της επιτρέπει την ενσωμάτωση του πολέμου στη στρατηγική διαχείριση κρίσεων. Αυτή η ιδιότητα μάς επιτρέπει επιπλέον να ερμηνεύσουμε δυναμικά τον πόλεμο ως μία δομική μάχη ή καλύτερα ακόμα ως μία υπερδομή των δομών της μάχης. Υπάρχουν όμως και άλλα αναλογικά νοητικά σχήματα που αναδεικνύουν την ανωτερότητα της στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων σε σχέση με την απλή διαχείριση κρίσεων. Η διαχείριση κρίσεων βασίζεται στην ιδέα της επεξεργασίας των πληροφοριών. Σε αυτό το πλαίσιο, όμως, πρέπει να διαχειριστεί και τις παραπληροφορίες, οι οποίες παρουσιάζονται φαινομενικά ως πληροφορίες. Υπάρχουν επίσης και οι άοχτες πληροφορίες. Ένας τρόπος για αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα ορισμού του τύπου Shannon ή Chaitin, είναι η χρήση της υπέρβασης του Popper και του ισομορφισμού του Sidis, οι οποίοι μας επιτρέπουν ορθολογικά να βασιστούμε τη στρατηγική διαχείριση κρίσεων στις γνώσεις και όχι απλά στις πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι η στελέχωση δεν μπορεί πια να γίνει με τον ίδιο τρόπο διότι υπάρχουν πλέον και ανοιχτά προβλήματα, των οποίων η επίλυση χρειάζεται περισσότερα από απλά δεδομένα και κανόνες. Επιπλέον, η αλγοριθμική προσέγγιση, που δίνει τη δυνατότητα της χρήσης του δυναμικού προγραμματισμού, δεν έχει νόημα. Διότι σε αυτό το επίπεδο είναι η σύνθεση που κυριαρχεί και απαιτεί αναπόφευκτα μία ολιστική προσέγγιση. Το όλο, αυτήν τη φορά, δεν είναι απλώς ένα συννοητόλεγμα από μέρα. Κατά συνέπεια η στρατηγική διαχείριση κρίσεων δεν βασίζεται πάνω στα ίδια γνωστικά εργαλεία και δεν αποσκοπεί σε διαδικασίες, διότι η συστηματική προσέγγιση δεν μπορεί να αντέξει αυτήν τη γενίκευση, η οποία δεν είναι ούτε και επαγωγή, αλλά δημιουργική απαγωγή σύμφωνα με τον ορισμό του Eco και στο έργο του Peirce.

Η φυγοστρατία και μια απάντηση στον Κ. Βερεσιέ

Η ΟΜΑΔΑ Πρωτοβουλίας Γονέων Κληρωτών Στρατιωτών (ΟΠΓΚΣ) απαντά στο νευρολόγο-ψυχίατρο Κυριάκο Βερεσιέ, για απόψεις που διατύπωσε σε συνέντευξή του στη «Σ», αναφορικά με το θέμα της αναδρομικότητας της εναλλακτικής θητείας στην Εθνική Φρουρά. Μεταξύ άλλων ο κ. Βερεσιέ υποστήριξε ότι «η αναδρομική ισχύς του νόμου που υποχρεώνει άτομα που στο παρελθόν πήραν απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία για ιατρικούς λόγους, να υπηρετούν κοινωνική εργασία, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και θα δημιουργήσει πολλά κοινωνικά προβλήματα».

Σε επιστολή της στη «Σ» η Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων Κληρωτών Στρατιωτών αναφέρει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: «Δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας αφού η υποχρέωση θητείας στην ΕΦ υφίσταται. Η εφαρμογή του νόμου είναι «απαίτηση ισονομίας και ισοτήτας μεταξύ των πολιτών» από την κοινωνία. Λέει ο κ. Βερεσιέ: «Η αναδρομικότητα είναι μια εκδικητική πράξη κοινωνίας ενάντια στους ανθρώπους που είναι ήδη φυγόστρατοι. Εχω πάρα πολλούς ασθενείς που δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτή την υπόθεση. Έχουν την αίσθηση ότι χάνουν πέντε χρόνια από τη ζωή τους και πολλοί από αυτούς καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για να δικαιωθούν, αφού αυτό είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν είχαν τη δυνατότητα να καταταγούν στο στρατό, θα το έκαναν. Όμως δεν είχαν τη δυνατότητα και δεν το έκαναν, και τώρα το κράτος τους καλεί πίσω και τους μετατρέπει σε αποδιοπομπαίους τράγους ολόκληρης της κοινωνίας. Πρόκειται για περιπτώσεις με αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, φοβίες, με καταστάσεις που δεν φαίνονται προς τα έξω, όπως η ομοφυλοφιλία,

ώπως η χρήση ναρκωτικών. Αυτά δεν εμφανίζονται έξω και περιγράφονται γενικά ως «ψυχολογικοί λόγοι». Είναι πραγματικά προβλήματα, για τα οποία το κράτος τους στέλλει στο σπίτι τους και έρχεται μετά από τρία χρόνια και τους ξαναμαντρίζει. Αλλά έτσι επαναφέρουμε ως κοινωνία το στίγμα της ψυχικής ασθένειας και κυνηγούμε ανθρώπους για όλη τη ζωή τους».

Αποψη της Ομάδας Πρωτοβουλίας Γονέων Κληρωτών Στρατιωτών είναι ότι η υπηρεσία προς την Πατρίδα δεν είναι μάντρισμα, δεν είναι ζώα οι υπηρετούντες και να ανακαλέσετε! Πολλοί ομοφυλόφιλοι υπηρετούν περήφανα την Πατρίδα τους και να ανακαλέσετε! Υπάρχουν και παραμανείς που υπηρετούν την Πατρίδα και να ανακαλέσετε! Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά την έννοια της ψυχικής ασθένειας και δεν απαιτούν όλες οι περιπτώσεις απαλλαγή στρατιωτικών καθηκόντων. Είναι ντροπή να χρησιμοποιούνται οι πραγματικά ασθενείς ως ασπίδα κάλυψης για τους εγωκεντρικούς, ανεύθυνους ψευτο-άρρωστους φυγόστρατους. Δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας στην εφαρμογή του νομοσχεδίου, αλλά γιατί ο νόμος για να υπηρετεί κάποιος στην Εθνική Φρουρά ήδη υφίσταται. Το Κράτος δεν στέλνει αυτούς που δηλώνουν ότι έχουν πρόβλημα σπίτι τους για πάντα, κανέναν δεν στέλλει σπίτι του για πάντα. Όλες οι απολύσεις είναι προσωρινές, οι φυγόστρατοι απλά βολεύτηκαν για λίγα χρόνια με τη λανθασμένη εντύπωση της παντοτινής απαλλαγής. Αν θέλετε να μην υπηρετούν οι νέοι μας, πρέπει να ζητήσετε κατάργηση του νόμου. Η αναδρομική ή όχι εφαρμογή δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση αυτή. Εισηγουμάστε να γίνει έρευνα από το σύλλογο ψυχιάτρων και να δοθούν στη δημοσιότητα αριθμοί νέων

που απαλλάχτηκαν, οι οποίοι μετά την απαλλαγή τους παρακολουθούνται σε συστηματική βάση από κατάλληλο ψυχίατρο. Μη δώσετε ονόματα, αλλά αριθμό ασθενών και μέσο όρο ωρών ανά εβδομάδα που τους παρακολουθείτε. Πώς είναι δυνατό να ισχύει η πιο πάνω γενική δήλωση του κ. Βερεσιέ για τη μεγάλη μερίδα των φυγόστρατων που είναι στο εξωτερικό και σπουδάζουν;

Πολλοί υπηρετούντες κληρωτοί στρατιωτές κουβαλούν τεράστια οικονομικά προβλήματα και προς τιμήν τους, ΜΕΓΑΛΗ τους τιμή, δεκαετήχρονα και δεκαετιόχρονα παιδιά συνεχίζουν να υπηρετούν. Υπάρχουν και όσοι οι οποίοι επιστρέφουν στην Κύπρο με οικογένειες και υποχρεούνται να υπηρετούν. Το επιδόματό τους είναι όντως 150 ευρώ-εισηγείστε να απαλλαγθούν και αυτοί; Δεν είναι θέμα της ΕΦ η οικονομική κατάσταση των πολιτών, να απευθυνθείτε σε άλλο υπουργείο. Η απάντησή μας, προς τη δήλωσή σας ότι όποιος πάει στον ψυχίατρο έχει οπωσδήποτε πρόβλημα, είναι ότι μας ξενίζει και σας παραπέμπουμε στις αποφάσεις του δευτεροβάθμιου ιατροπομοβουλίου σε σχέση με τους αθλητές.

Γενικό σχόλιο και παράκληση προς κ. Βερεσιέ: Μέγα λάθος να υποτιμάτε τη νομοσύνη άλλων ενοπιωνόνοτων στη φυγοστρατία, κύριε Βερεσιέ, ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ. Εμείς δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στη φυγοστρατία μέχρι τελικής και ολοκληρωτικής δικαίωσης. Μέχρι να έρθουν όλοι, οι οποίοι έφυγαν δίκαιοι, πίσω να υπηρετήσουν όπως υπηρετήσαν τα παιδιά σας. Εσείς δηλώστε πρώτα αν κάνετε τη θητεία σας και αν πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει η Εθνική Φρουρά ή όχι.

Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων Κληρωτών Στρατιωτών

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

[Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ -Τ.0.21836, CY 1513, Λευκωσία | mail@simerini.com]



Ποιος ασφαρίζει τους αστυνομικούς;

Και αυτά τα παιδιά, οι αστυνομικοί, είναι παιδιά του λαού. Πολλές συζητήσεις και πολλές λόγος για την προστασία του πολίτη από τους κοινούς εγκληματίες, που διαπράττουν κλοπές, ληστείες, δολοφονίες και παντός είδους αποτροπία εγκλήματα. Και είναι κοινό μυστικό, ότι η ασφάλεια της ζωής όλων μας βρίσκεται στη διάθεση των κατοίκων στοιχείων, που φιλοτέχνησε η αποστασία και η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό. Όμως, αυτούς στους οποίους εμπιστεύεται η Πολιτεία την ασφάλειά μας, τα παιδιά της Αστυνομίας, ποιος τα προστατεύει; Αλήθεια, ποιος τα θωρακίζει; Γιατί κι αυτά είναι παιδιά του λαού, με οικογένεια, με γονείς, με πόθους και με λαχτάρα για τη ζωή. Ποιος μπορεί να μας μιλήσει για τους λεβέντες αυτούς, που σε καθημερινή βάση εισπράττουν το μίσος, τη χολή και την κακία; Δεν νομίζετε ότι μεροληπιώμε, σε μια εποχή μάλιστα που οι πάντες φωνάζουν για ανθρώπινα δικαιώματα;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Σωτήρα Αμμοχώστου

Για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων στη Λευκωσία

Πρόσφατα υπήρξε μεγάλη αναταραχή και αντιδράσεις σε περιοχές του Δήμου Λευκωσίας και ιδιαίτερα στην Παλουριώτισσα, λόγω των υψηλών χρεώσεων που έγιναν από το Δήμο όμβριων υδάτων, σε επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες σχετικά με την ανακατασκευή των πεζοδρομίων, λόγω του ότι συνυπολογίστηκε στο συνολικό κόστος που θα καταναμύσαν στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και το κόστος κατασκευής των οχετών όμβριων υδάτων, που ήταν αναγκαίοι σε ορισμένους δρόμους. Η Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Μαύρου, επανειλημμένα, δήλωσε δημόσια ότι αυτές οι χρεώσεις ήταν υποχρεωτικό να τις επιμυστούν οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες, αφού αυτό προνοούσε το άρθρο 17 του Περὶ Οδών και Οικοδομῶν Νόμου. Όμως, στη συνέχεια, λόγω της αναταραχής και των αντιδράσεων που υπήρξαν, η Δήμαρχος Λευκωσίας προικοδοτήθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών με

Οι περιουσίες μας ανήκουν στα παιδιά μας

Σ' έναν αγώνα ατελείωτο επεδόθησαν οι πρόσφυγες, για να δημιουργήσουν το βιος τους γι' αυτούς και για τα παιδιά τους. Γιατί ξέρουν-θες να το πεις παράδοση, θεσμό ή άγραφο ηθικό νόμο- πως ό,τι με μόχθο φτιάξουν ανήκει σ' αυτά και μόνο σ' αυτά θα το παραδώσουν. Πάλεψαν σκληρά με τον πλοιο και τον άνεμο, βούτηξαν τα χέρια τους στη χέρσα γη, ζύμωσαν το χώμα, έφτιαξαν πλούσιους και στέρωσαν τις εστιάδες τους.



ΤΟΥ ΔΟΪΖΟΥ ΠΙΠΗ

Ποιο ξενίο ή διαστεβλωτές προτάσσουν ιδέες και συμπεράσματα πως τα παιδιά μας δεν είναι κτήτορες ή δεν δικαιούνται την κατεχόμενη γη τους, κομμάτι και δημιουργήματα των πατεράδων τους; Ποιοι προσπαθούν να διαγράψουν ή να ανα-

καταγράψουν την Κτηματική Νομοθεσία, να χαλάσουν την κοινωνική πολιτική, αντικαθιστώντας το δίκαιο με το αδικό; Ξένιο κρέπς ή όποιο οποσδήποτε υποστηρικτές αυτής της ιδέας λαθέματα στην κρίση σας. Παραγνωρίσατε την ιστορική πορεία του λαού μας, παραβιάσατε τη ζυγαριά της τυφλής Δικαιοσύνης και πήρατε μιαν απόφαση λησολογική. Γιατί, αυτά τα ιερά κόωμα που τα κρατούν και τα λυμαινούνται τώρα οι άνομοι της Ανατολίας, ανήκουν στα παιδιά μας και κανένας δεν μπορεί να ασέβει στην τιμή και στην υπόληψη των προγόνων μας, οι οποίοι, μέσα από σκληρή βιοπάλη, μόχθησαν για τη δημιουργία τους. Βάσει ποιου κανόνα ή ποιας ηθικής διαγράψατε τη δικαιοσύνη κτήσης των παιδιών μας, αφήνοντας τα άστεγα και ακτήμονα; Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ιερά και η παραίσηση της πολιτικής είναι κλεσαμορς και ασέβεια στον κόωμα της Δικαιοσύνης.

ε5.000.000, προφανώς για αποφυγή του πολιτικού κόστους και με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η Κυβέρνηση θα αναλάβει εξολοκλήρου το κόστος για τους οχετούς όμβριων υδάτων στο έργο αυτό του Δήμου Λευκωσίας. Παρακολουθώντας την όλη εξέλιξη του θέματος, θα πρέπει να επισημανθούν τα πιο κάτω:

- 1.** Ο Δήμος Λευκωσίας θα μπορούσε, αν ήθελε, να αναλάβει εξ αρχής μέρος του κόστους οχετών όμβριων υδάτων, κάνοντας εξοικονομήσεις από άλλες δαπάνες του, ώστε να ελαφρύνει τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες, που τόσο άδικα επιβαρύνθηκαν αρχικά το κόστος των οχετών. Ως εκ τούτου, η θέση της κ. Μαύρου ότι αυτό δεν ήταν δυνατό, είναι παντελώς εσφαλμένη.
- 2.** Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι, δυστυχώς, η Δήμαρχος Λευκωσίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας φαίνεται ότι αγνοούσε το γεγονός ότι η δαπάνη για τους οχετούς όμβριων υδάτων θα μπορούσε να αναληφθεί και από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας και να ζητηθεί επιχορήγηση από την Κυβέρνηση κατά το 1/3, όπως έγινε, για παράδειγμα, επί δη-

μαρχίας Χ' Παύλου στη Λεμεσό κατά την περίοδο που άρχισε το απογευματινό της Λεμεσού. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνετο πιο ορθή διευθέτηση του θέματος και παράλληλα η Κυβέρνηση θα εξοικονομούσε €3.350.000. Το πιο σημαντικό βέβαια για την Κυβέρνηση είναι ότι αυτή η μη αναγκαία δαπάνη από την πλευρά της θα αποτελέσει τώρα προηγουμένο και για άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Τα πιο πάνω αναφέρονται απλά για να γίνει κατανοητό πώς έτυχε διαχείρισης ένα τέτοιο σοβαρό θέμα από το Δήμο Λευκωσίας και ποια διαχείριση μπορεί να τύχουν άλλα σοβαρά θέματα όπως, για παράδειγμα, η κατασκευή του νέου δημαρχείου και της Πλατείας Ελευθερίας, όπου, αν προχωρήσουν και ολοκληρωθούν όπως σχεδιάστηκαν τα έργα αυτά, τότε θα αναδειχθούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και αδυναμίες από τον τρόπο που τα χειρίστηκαν οι αρμόδιοι του Δήμου Λευκωσίας, πρώτιστα και κύρια η νυν Δήμαρχος Λευκωσίας

ΑΘΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
τέως Γραμματέας Ένωσης Δήμων

