



## Απαίτησή μας η ενότητα

ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΔΑΜΟΥ\*

**ΣΗΜΕΡΑ** οι πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι όλων των κομμάτων θα πάρουν το δρόμο προς το Προεδρικό. Εκεί, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις νέες προτάσεις του. Τα πράγματα δυστυχώς δείχνουν πως όλοι και πάλι πάνε για να πουν τα δικά τους και να εξέλθουν του Προεδρικού μιλώντας χωριστά, καταθέτοντας ο καθέας τις θέσεις του, αφήνοντας και πάλι το τραυματισμένο εσωτερικό μέτωπο ακόμα πιο βαριά πληγωμένο. Η καθαρή απαίτησή μας, λοιπόν, είναι να βγουν όλοι έξω ενωμένοι, σαν μια γροθιά, για να αντιμετωπίσουν όσα δεινά έρχονται.

Οφείλουν όλοι ανεξαιρέτως να κάνουν τις απαιτούμενες υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, έτσι ώστε να χαραχθεί μια νέα, πιο ισχυρή και διεκδικητική στρατηγική, που θα βοηθά τον τόπο να αποστάξει από πάνω του την κατοχή. Πρωτίστως ο Πρόεδρος πρέπει να παραμερήσει τον εσθιαστικό από τον οποίο διακατέχεται και να ακούσει τις θέσεις όλων των κομμάτων. Από την άλλη, όμως, επιβάλλεται όλα τα πολιτικά κόμματα να δείξουν την απαιτούμενη ψυχραιμία και να τοποθετηθούν με προτάσεις που θα βοηθούν τον Πρόεδρο Χριστόφια να κινηθεί πιο επιθετικά και πιο διεκδικητικά στις διαπραγματεύσεις.

Αν όλοι τους επιδείξουν καλή θέληση, τότε η ενότητα που ζητείται, αλλά παραμερίζεται, θα γίνει γεγονός. Μόνο έτσι ελεύθερα ο Πρόεδρος Χριστόφιας θα προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις, διεκδικώντας τη λύση Διζωνικής Δικονομικής Ομοσπονδίας, που είναι, όπως όλοι λένε, ο οδοντοπύργο συμβιβασμός για λύση του Κυπριακού. Όπως τότε ο Πρόεδρος Μακάριος δεχόταν αυτόν τον συμβιβασμό, έτσι και σήμερα όλοι οφείλουν να κάνουν τους δικούς τους, έστω και οδοντοπύργο συμβιβασμούς, καλύτερωντας την ενότητα. Μια ένωση αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές προκλήσεις και προπαγάνδες, αλλά και τις προτάσεις Ερογλου, που ξεφεύγουν από το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης.

Επίσης, απαιτείται και χάραξη στρατηγικής για το Δεκέμβριο, οπότε η Τουρκία θα έχει παραδεδειγμένο αξιολόγηση για την πορεία της στην Ε.Ε. Εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη, έτσι ώστε να μην ανοιχθούν άλλα ενταξιακά κεφάλαια για την Τουρκία και επιτέλους να επιμυστίσει τις ευθύνες που έχει για την παράνομη κατοχή της Κύπρου, μιας χώρας μέλους της Ε.Ε., της οποίας κτυπά την πόρτα.

Μόνο αν ενεργήσουν όλοι ενωμένοι, τότε θα καταφέρουμε να δικαιωθούμε. Ας αφήσουν, επιτέλους, τις μικροκομματικές σκοπιμότητες και ας εργαστούν για το καλό του τόπου μας, που το αξίζει και το χρειάζεται. Η ενότητα πρέπει, επιτέλους, να γίνει πραγματικότητα και να μη μείνουν στα λόγια. Γιατί αν οι πολιτικοί μας δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, πώς ο Πρόεδρος Χριστόφιας ή ο εκάστοτε Πρόεδρος θα τα βρει με τον Ερογλου ή τον οποιονδήποτε Ερογλου;

\*Πρωτοστίας Φοιτητής Δημοσιογράφος και Δημοσίων Σχέσεων

Ο

λόγος τους σωστός και οι ενέργειές τους αγωνιστικές και πατριωτικές: Η απελευθέρωση της Κερύνειας και ολοκλήρωση της κατεχόμενης Κύπρου, λένε.

Πράγματι, οι στόχοι τους και οι «κοσμικές» δραστηριότητές τους και οι άλλες εκδηλώσεις, μας απτερώνουν το ηθικό και μας υπενθυμίζουν κατά καιρούς ότι πρέπει, κατά έναν αδιευκρίνιστο τρόπο και τακτική, και με έναν απροσδιοριστό χρόνο και είδους αγώνα, να ελευθερώσουμε τα εδάφη μας. Με αυτόν τον ισορροπημένο τρόπο, την ευγενική, άκακη και ειρηνική συμπεριφορά προσπαθεί η «Α.Κ.», δρα ανενόχλητη, και μιλιά για επιστροφή, απελευθέρωση και τα τοιαύτα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους εκάστοτε κυβερνώντες. Με το ένα πόδι μέσα στο πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο και το άλλο στο αντάρτικο και το επαναστατικό, η ηγεσία της εκφωνεί πατριωτικούς λόγους περί απελευθέρωσης, περί Ελλάδος κτλ.



ΤΟΥ ΚΡΙΝΟΥ ΜΑΚΡΙΔΗ\*

Αντιμετωπίζουν την οποιαδήποτε οργάνωση ή εκδήλωση που έχει σχέση με την απελευθέρωση της πατρίδας μας ανταγωνιστικά, μικρόψυχα πολλές φορές.

Αυτό έκαναν και με το ΕΛΑΜ, του οποίου καταδικάζουμε απερίφραστα τα συνθήματα και τον ζυλοδαρμό του λαθρομετανάστη από μέλη τους.

«Η Αδούλωτη Κερύνεια διοργανώνει εκδήλωση

## Για την «Αδούλωτη Κερύνεια»

στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας και συμμετέχουν και οι τάδε», και παραθέτει η ανακοίνωση ονόματα άλλων οργανώσεων που ακολουθούν και συμμετέχουν. Απαγορεύεται η είσοδος στους ανεπιθύμητους και στο ΕΛΑΜ. Κοτσιάνη της «Α.Κ.» το οδόφραγμα, η φιλοπατρία και ο αγώνας συνεχίζεται...

Βεβαίως, η «Α.Κ.» δεν καταλαβαίνει ή δεν θέλει να καταλάβει ότι το ισχυρό πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο της επιτρέπει να διαμαρτύρεται και να κλαυθμυρίζει ως ένα ορισμένο σημείο. Από αυτό το σημείο και πέρα πρέπει να ξέρει ότι χάνει τα προνόμια της και την ανοχή τους. Γιατί, αν το ξεπεράσει, θα διαωθεί, θα απομυθωθεί και θα αφανισθεί.

Αφού η αποτελεσματικότητα των αγώνων της «Α.Κ.» εξαρτάται από αυτούς με τους οποίους διατηρώνει ότι είναι σε αντιπαράθεση, ο ρόλος και οι πράξεις της δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικοί, θα είναι ανεπαρκείς.

Οι υπόλοιποι εμείς, κακόμοιροι και... δυσπραγούντες, αναζητούμε τη συνεργασία, την παρουσία και τις δραστηριότητες ρουτίνας, δεν έχει να πει πως θα διεξαγάγαμε αυτόν τον αγώνα απελευθέρωσης και εκδίωξης του Τούρκου από τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο αγώνας που διεξάγουμε, οι πλείστοι σήμερα, είναι αγώνας μέσα σε πλαισία, σαν να ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι υπό κατοχήν, δεν έχει 150.000

μετανάστες-λαθρομετανάστες, ξένες στρατιωτικές βάσεις, ή δεν κινδυνεύουμε από πλήρη κατάληψη από τον βάρβαρο Τούρκο. Αυτός ο «κοσμικός» αγώνας που κάνουν μήπως προσφέρει άλλοθι στο λαό, ότι έτσι κάνει το καθήκον του και έχει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει;

Το ΚΕΑ δηλώνει για μιαν ακόμη φορά τη διεξαγωγή ενός άλλου αγώνα:

1. Δημιουργία συντονιστικής επιτροπής όλων των ελεύθερων δυνάμεων, εκτός των απαξιωμένων σήμερα κομμάτων.

2. Καθαρή ιδεολογία και θέσεις:

(α) Απόρριψη του επερχόμενου κατάπτυστου νέου σχεδίου

(β) Απελευθέρωση, με την ενίσχυση της πολιτικής άμυνας των εφεδριών, του στρατού, μη δηλαδή αποκλεισμένοι, αν χρειαστεί, και του ένοπλου αγώνα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εξυγιανθεί η κοινωνία, να επέλθει η κάθαρση και η τιμωρία των ενόχων για την κατάντια της κοινωνίας μας, και να ταχθούν σεβασμίου, αγάτης και στήριξης οι ένοπλες δυνάμεις μας.

3. Αυτοδιάθεση. Ο λαός να αποφασίσει τι καθεστώς και ποιο σύνταγμα θέλει. Εμείς θέλουμε την ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα για ιδεολογικούς και λόγους επιβίωσης. Όσοι δεν μπαίνουν κάτω από τη σκέπη της Ελλάδας, όσο «γυμνή» και αν φαντάζει, θα μας κλοτσωκοπουν πέρα-δώθε τα πολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα, ώσπου να αφανιστούν με οποιοδήποτε αντίστροφο έχουμε.

Ας μας κρίνει ο Λαός όλους μας.

\* Πρόεδρος Κινήματος Ελληνικής Αντίστασης

## ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

[ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ - Τ.Θ.21836, CY 1513, Λευκωσία | mail@simerini.com ]



### Το συγκρότημα της Τ.Ε.Τ.Υ.Κ

**ΕΙΝΑΙ** ο δεύτερος χρόνος που πηγαίνω στο συγκρότημα της Τ.Ε.Τ.Υ.Κ. στον Πρωτάρη και οφείλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα κ. Δοίτση Χατζηκωστή και τους άλλους συνεργάτες, που έκαναν τόσο αξιόλογο έργο για να ξεκουράζονταν και να περνούν τόσο ευχάριστα τις θερινές διακοπές τους με τους συγγενείς τους.

Τόσο το συγκρότημα και όσοι εργάζονται μέσα, καθένας στο πόστο του, είναι τέλειοι. Η καθαριότητα, τα φαγητά άφραγα, η δε συμπεριφορά τους άμεμπτη. Φέρονται με τη μεγαλύτερη ευγένεια. Η ΕΤΥΚ είναι μια συντηγία με άζια πρόσωπα που την εκπροσωπούν. Και πάλι τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους.

ΝΙΚΗ ΒΑΡΝΑΒΑ  
Λευκωσία

### Οι αμετανόητοι\*

**ΤΡΙΑΝΤΑ** έξι χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974 - το πραξικόπημα που ήταν η αφορμή για να οδηγηθούμε στην τουρκική εισβολή, το διαμελισμό της πατρίδας μας, την προσφυγιά, στους νεκρούς, στους αγνοούμενους, η Κύπρος εξακολουθεί να είναι μοιρασμένη, οι πρόσφυγες εξακολουθούν να είναι πρόσφυγες - αρκετοί με τίτλους ιδιοκτησίας σε προσφυγικούς οικισμούς, οι αγνοούμενοι εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι - εκτός από λίγους των οποίων τα λείψανα ταυτοποιήθηκαν και τάφηκαν και που θεωρούνται τώρα πεσόντες.

Τόσα χρόνια μετά, οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις με «γνώμονα» τη λύση του Κυπριακού παρελάνουν εναλλάξ στα διάφορα έδρανα της εξουσίας χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρά μόνο μια σειρά από πωγωνιόματα, αρνούμενοι να δεχθούν οποιαδήποτε κριτική, την οποία εκλαμβάνουν ως προσωπική αμφισβήτηση, παραμένουν αμετάκλητοι στις θέσεις τους που δεν οδηγούν πουθενά.

Οι διάφοροι πρωταγωνιστές στην Κύπρο και άλλοι παραμένουν αμετανόητοι, με μοναδική έγνοια και στόχο την υστεροφημία τους - εξακολουθούν να παραμένουν στο εγώ όπως και τότε, που με απώτερο στόχο την κατάληψη της εξουσίας ενουνεύδητα συνεργάστηκαν με τους Τούρκους, με τα γνωστά και οδονηρά ο' εμάς

### Τουρκία, Λήμνος και Σαμοθράκη

**ΤΟ 1936, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης του Montreux, η τουρκική κυβέρνηση αναγνώρισε το δικαίωμα της Ελλάδας να εξοπλίσει τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών Rıttı Aras, απευθυνόμενος προς την Τουρκική**

**Εθνοσυνέλευση, δήλωσε: «Οι διατάξεις που αφορούν τις νήσους Λήμνο και Σαμοθράκη, οι οποίες ανήκουν στη γεωπονική μας και φιλική χώρα Ελλάδα, και είχαν αποκρατικοποιηθεί και εφαρμογή της Σύμβασης της Λωζάννης του 1923, επίσης καταργήθηκαν με τη νέα Σύμβαση**

**του Montreux και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα» (Εφημερίδα των πρακτικών της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, τεύχος 12, Ιούλιος 31/1936, σελίδα 309). Ενώ υπάρχει αυτή η δήλωση και άλλες αναλογίες, όπως η επιστολή του Τούρκου Πρέσβη στην Αθήνα Rousset Esret, η Τουρκία επιμένει να θεωρεί ότι τα νησιά αυτά πρέπει να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα. Σε διπλωματικό επίπεδο, αυτή η υποκρισία δεν είναι πρωφανής και δεν μας ξαφνιάζει, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει βάση. Κάνοντας συστηματικά χρήση της αρχής της ουδετερότητας του ΝΑΤΟ, η Τουρκία προβάλλει απαιτήσεις που δεν βασίζονται πάνω σε ορθολογικά επιχειρήματα, μόνο και μόνο για να ακυρώσει στρατιωτικές ασκήσεις σε αυτή την περιοχή. Με την παθητική μας στάση, όμως, δεν αντικρούουμε συστηματικά τις δηλώσεις της και**

αποτελέσματα.

Οι άλλοι - «οι πατριώτες» παραμένουν «πατριώτες», «οι προδότες» παραμένουν «προδότες» - όλοι νοιάζονται μονάχα για την υστεροφημία τους - όλοι παραμένουν στο εγώ όπως και τότε. Αρνούνται να προχωρήσουν στο εμείς - τόσο κακό και δεν μάθαμε τίποτα, ούτε φροντίσαμε να μάθουμε, παραμυθιαζόμαστε με τις διάφορες αλήθειες των διαφόρων πρωταγωνι-



δημιουργούμε την εντύπωση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί που δεν υφίσταται. Επιπλέον, η Τουρκία χρησιμοποιεί αυτό το θέμα για να ενισχύσει τις θέσεις όσον αφορά στον Αγιαίο και παρεμπιπτόντως τη θεωρία για τις γκριζές ζώνες. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να προβάλλουμε τις τουρκικές δηλώσεις της εποχής, δίκαια να κάνουμε καμία άλλη ορθολογική αναφορά. Δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης, διότι τα δεδομένα είναι απλά και ξεκάθαρα. Όχι μόνο η Σύμβαση Montreux του 1936 επιτρέπει τον πλήρη εξοπλισμό των νησιών Λήμνου και Σαμοθράκης, αλλά αυτό το γεγονός έχει γίνει αποδεκτό από την ίδια την Τουρκία. Είναι λοιπόν απαραίτητο, στα πλαίσια της νατοϊκής μας αλληλογραφίας, να υπενθυμίζουμε συστηματικά τη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, έτσι ώστε να αναδειχθεί η υποκρισία τους ή να αναγκαστεί να προβάλλει άλλη απαίτηση, όχι όμως εναντίον μας, αλλά εναντίον της ιστορίας μέσω των πρακτικών της, σε επίσημο επίπεδο.

στών ενός εγκλήματος που δεν είχε ενόχους. Παραμένουμε αμαθείς, ανιστόρητοι και αμετανόητοι.

\* Παράφραση του τίτλου του μυθιστορημάτων του Βίκτορ Ουγκό, «Οι Άθλιοι».

Ανδρέας Στυλιανού  
BA, MSc, MBA

Επικοινωνολόγος / Συγγραφέας