

**Ν. Λυγερός - Στρατηγική ανάλυση του Προσυμφώνου των Πρεσπών.
Πειραιάς, 22/09/2018**

Θεωρώ επειδή είμαστε σε ένα νομικό πλαίσιο ότι έχετε διαβάσει όλοι το Προσύμφωνο στο οποίο θα αναφερθώ. Κατά συνέπεια, δεν θα δίνω λεπτομέρειες, ούτε εδάφια, ούτε άρθρα. Άρα θα περάσω κατευθείαν στην ουσία. Τα Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος έχουν μια στρατηγική θέση. Χάρηκα που ο Κωνσταντίνος το είπε με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Και θέλω τώρα να σκεφτούμε το εξής, παρόλο που υπάρχει αυτό το πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο, έχουμε ακόμα πολιτικούς τους οποίους εκλέγουμε, που έχουν μείνει στο επίπεδο του ψυχρού πολέμου, διότι ανήκουν σε ιδεολογίες οι οποίες είναι καθυστερημένες και ξεπερασμένες. Καθυστερημένες δεν είναι κακό, συμβαίνει. Ξεπερασμένες είναι κακό, ειδικά όταν βασίζουμε τις ελπίδες πάνω σε αυτές. Άρα, είναι μερικοί που προσπάθησαν να μας πείσουν, και το λέω τώρα εδώ που είμαστε στον Πειραιά, και μου αρέσει αυτή η αναλογία στον Πειραιά. Είμαστε της θάλασσας, κι εγώ θα σας μιλήσω για τα προβλήματα μιας λίμνης, και μάλιστα και για μια τρύπα στο νερό μέσα σε μια λίμνη. Το θέμα είναι ότι και οι λίμνες έχουν επικινδυνότητα όταν υποστηρίζονται με έναν παράξενο τρόπο. Άρα έχουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι η Ελλάδα και τα Σκόπια μπορεί να είναι παίκτες σε μια σκακιέρα που έχει δύο τετράγωνα. Επειδή είμαι και σκακιστής, δεν έχω δει ποτέ σκακιέρα με δύο τετράγωνα. Άρα όταν έχετε αντιπαράθεση από δύο πόνια που θεωρούν ότι όλα μπορούν να τα κάνουν επειδή είναι στην περιοχή πολύ σημαντικά, επειδή έχουν δει ότι στην περιοχή δεν υπάρχει κανένα άλλο πiónι, νομίζουν ότι μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τι έχουμε κάνει τώρα, έχουμε μια Ενδιάμεση Συμφωνία, η οποία έγινε στην Νέα Υόρκη, το ξέρετε είναι μια πολύ γνωστή σε Διεθνές επίπεδο και προσπαθούν να την αντικαταστήσουμε με μια λίμνη, η οποία λέει ότι θα είναι η τελική Συμφωνία. Κι έχει ενδιαφέρον, γιατί κάθε φορά όταν μιλάμε στο εξωτερικό, πρέπει να τους πούμε που είναι, που το υπέγραψαν αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θυμούνται όλοι ότι υπήρχε κεντρική ολομέλεια το 1949 στην ίδια λίμνη. Άρα πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι μερικά πράγματα, παρόλο που είναι εκτός πλαισίου, γίνονται υποτίθεται για να αντικαταστήσουν σοβαρά θέματα. Λέω τώρα, ποιος από εσάς πιστεύει ότι μπορούμε να κάνουμε μια διεθνή συμφωνία σε διεθνές επίπεδο και να την κάνουμε σε μια περιοχή που είναι άγνωστη; Ωραία, είμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι πολλοί από εμάς, πιστεύουν ότι όλο το θέμα με αυτό το Προσύμφωνο είναι το θέμα της ονομασίας. Εγώ θα σας πω το εξής, έτσι για να είμαι ξεκάθαρος, ακόμα κι αν η ονομασία δεν είχε τίποτα το μακεδονικό, πάλι το Προσύμφωνο θα ήταν προβληματικό. Άρα, επειδή υπήρχαν μερικές αναφορές εδώ και για θέματα στρατηγικής και για θέματα ενέργειας και για θέματα ΑΟΖ, σας δίνω ένα παράδειγμα. Αυτό το Προσύμφωνο προβλέπει ότι θα δώσουμε πρόσβαση στην ελληνική ΑΟΖ πριν την θεσπίσουμε και μας εξηγούν μερικοί, υποτίθεται ειδικοί, ότι δεν δώσαμε τίποτα εφόσον δεν την έχουμε θεσπίσει. Καταλάβετε, δηλαδή περιμένετε την κληρονομιά από τη γιαγιά σας, δεν την έχετε πάρει ακόμα αλλά έχετε υπογράψει συμβόλαιο ότι μόλις την πάρετε, δεν θα είναι δικιά σας αλλά λέτε, δεν έχω δώσει τίποτα αφού δεν έχει ενεργοποιηθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι το άρθρο 13 ήταν ακριβώς το ίδιο όπως ήταν στην Ενδιάμεση Συμφωνία. Άρα, άμα κοιτάξετε λεπτομερέστερα τα δύο άρθρα, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα έχουν το ίδιο κείμενο αλλά δεν έχουν τους ίδιους αριθμούς. Άρα αναφέρονται σε άλλα άρθρα και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν έχουν πια το ίδιο αντικείμενο. Έχει ενδιαφέρον επίσης γιατί υπάρχει ένα άλλο άρθρο το άρθρο 14

που η Ελλάδα προβλέπει ότι θα παραδώσει τεχνογνωσία στον τομέα της ενέργειας σε μια χώρα, η οποία δεν έχει τίποτα και γι' αυτό από το 2000 προσπαθεί να βρει ενεργειακή κάλυψη γιατί καλύπτει μόνο το 60%. Δηλαδή μόνοι μας θα πάμε να τους βοηθήσουμε, ενώ έχουμε ένα πρόβλημα μαζί τους. Και ρωτάω, γιατί αυτό δεν είναι ένα επιχείρημα για να λύσουμε το πρόβλημα και να πούμε, αφού θα είναι λυμένο εμείς θα είμαστε εδώ. Όχι, το κάνουμε ανάποδα, γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε μια χώρα. Μάθαμε και την λέξη ταπεινώση, γιατί από ό,τι φαίνεται, μερικοί πολιτικοί πιστεύουν ότι η Ελλάδα ταπεινώνει συνεχώς τους πάντες και λέει, κρίμα τα Σκόπια να μην τα ταπεινώσουμε. Πείτε μου μια χώρα που έχουμε ταπεινώσει. Δηλαδή, ειδικά με τέτοιες συμφωνίες. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, τι γίνεται, στην πραγματικότητα έχουμε ένα κείμενο που αποτελείται από 20 άρθρα. Αυτό ξαφνιάζει και μερικούς Έλληνες, γιατί νόμιζαν ότι αφορούσε μόνο ένα όνομα. Άρα σου λένε, τι κάνουν 20 άρθρα, αφού είναι μόνο ένα όνομα;. Στο ενδιάμεσο παραχωρούμε την ΑΟΖ για θέματα αλιείας, και έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα το παρακάνουν δεν θα μπορούμε καν να έχουμε μια πρόσβαση νομική. Διότι, επειδή δεν θα έχουμε θεσπίσει, είναι μόνο στην θέσπιση που υπάρχουν τα πρόστιμα, δεν είναι καν στην οριοθέτηση. Το άλλο είναι πως προσπαθούν να μας εξηγήσουν ότι άμα μια χώρα είναι στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει τεράστια ΑΟΖ, που είναι η δεύτερη ΑΟΖ στην Μεσόγειο, είναι το ίδιο με μια χώρα που δεν είναι στο ΝΑΤΟ, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι περικλειστο κράτος, που δεν έχει ΑΟΖ. Αν μερικοί από εσάς πιστεύουν ότι αυτά είναι ισοδύναμα, είναι πολύ απλό, ας πάρουν τη θέση των Σκοπίων και θα δείτε ότι προτιμάτε τη δική μας. Το θέμα ποιο είναι; Έχουμε ένα Προσύμφωνο το οποίο υποβαθμίζει την ισχύ της Ελλάδος για να φανεί ότι υπάρχει μια ισοδυναμία. Άρα, θα έχουμε το θέμα με τα τοπωνύμια, και θα δείτε ότι πάλι, και αυτό έχει ενδιαφέρον, το γράφει, θα δίνουμε προτεραιότητα στα ντόπια τοπωνύμια. Αυτό, άμα το λέγαμε για άλλη χώρα... Επειδή αναφέρθηκες στην Τουρκία, φανταστείτε ότι αν είχαμε κάνει την ίδια συμφωνία με την Τουρκία, θα ήταν απαγορευμένο για εμάς να λέμε Κωνσταντινούπολη. Θα έπρεπε να λέγαμε Ιστανμπούλ. Άρα το θέμα είναι, φανταστείτε ότι θα πρέπει να απελευθερώσουμε την Ιστανμπούλ, σαν οξύμωρο ας πούμε, τέλος πάντων, όποιο και να είναι το όνομα κάτι θα κάνουμε. Αυτό που έχει σημασία, είναι ότι τα προϊόντα για τα οποία μιλάμε, μερικοί από εμάς που τώρα ξύπνησαν λόγω του χαλβά, και λες ευτυχώς που υπάρχει μακεδονικός χαλβάς για να καταλάβουνε ότι υπάρχει επικινδυνότητα. Για τις πινακίδες των αυτοκινήτων, πάλι έχει ενδιαφέρον. Οι πινακίδες των αυτοκινήτων που θα έρχονται στην Ελλάδα θα έχουν αλλάξει, θα είναι Βόρεια Μακεδονία. Οτιδήποτε είναι πινακίδα εντός Σκοπίων, δεν θα αλλάξει. Και ρωτάω, πώς μπορεί η ίδια χώρα να ονομάζεται και Βόρεια Μακεδονία και Μακεδονία στις πινακίδες, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα; Έχουμε ένα πρόβλημα συνοχής. Το πρόβλημα συνοχής το έχουμε εντοπίσει και με το θέμα της ιθαγένειας, και βέβαια, με το θέμα της γλώσσας., γιατί καταφέραμε να εφεύρουμε μια γλώσσα που δεν υπάρχει πουθενά, η μακεδονική γλώσσα. Και πάλι εδώ, έχουμε ειδικούς που μας εξηγούν ότι δεν την δώσαμε αφού δεν υπάρχει. Βέβαια, το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά. Άρα γιατί τη δίνετε εφόσον δεν υπάρχει; Το άλλο που μας εξηγούν είναι ότι πρέπει να κάνουμε αυτά τα πράγματα γιατί έχουμε αναγνωρίσεις από το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Και ρωτάω, γιατί τα Σκόπια δεν περιμένουν να έχουν περισσότερες αναγνωρίσεις και γιατί κάνουν ένα Προσύμφωνο μαζί μας; Ας περιμένουν λίγο περισσότερο, μέχρι να έχουμε αρκετές χώρες, να είναι και όλες αυτές που είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ειδικά οι μόνιμες, όπως είναι η Γαλλία, που δεν αναγνωρίζει τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα, και μετά στη συνέχεια, χωρίς να ζητήσουν τίποτα από την Ελλάδα να περάσει από τα Ηνωμένα

Έθνη. Μετά, έχουμε ανθρώπους που μας πιστεύουν εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό σας λέω οι εχθροί μας δεν είναι μόνο στο εξωτερικό γιατί είναι και οι φίλοι σου. Δηλαδή, καλύτερα να έχεις έναν έξυπνο εχθρό παρά έναν ηλίθιο φίλο, και από ό,τι φαίνεται, έχουμε πάρα πολλούς φίλους εντός. Αυτοί οι φίλοι λοιπόν, μας εξηγούν ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις γιατί μας πιέζει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πιέζει, τόσο πολύ, που το 2009 αποφάσισε η επίλυση του ονόματος να είναι προαπαιτήση, με συνέπεια πολύ απλή. Δεν ανοίξαμε ούτε ένα κεφάλαιο στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων που αποτελείται από 35 κεφάλαια. Στο ενδιάμεσο βέβαια, προχωράει η Σερβία, προχωράει το Μαυροβούνιο. Οι Έλληνες δεν το έχουν πάρει πρέφα. Σε κάποια φάση θα ενταχθούν και θα πούμε, πότε έγινε αυτό; Γιατί νομίζω ότι έχετε ξεχάσει πότε μπήκε η Κροατία και πότε μπήκε η Σλοβενία και ποια ήταν η ενταξιακή τους πορεία. Και τελικά, το χαρήκατε που μπήκαν μέσα, και θα έχουμε πρόσβαση και σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα. Κατ' την ακρίβεια, 29 όσον αφορά την Κροατία. Άρα, στην πραγματικότητα, έχουμε τη Σερβία που έχει ανοίξει ήδη 12 κεφάλαια και έχει κλείσει 2, έχουμε το Μαυροβούνιο που έχει ανοίξει 30 κι έχει κλείσει 3 κι έχουμε τα Σκόπια που δεν έχουν ανοίξει ούτε ένα. Και ρωτάω, ποια είναι αυτή η πίεση; Μετά μας εξηγούν ότι είναι πολύ σημαντικό για το ΝΑΤΟ. Εδώ φαντάζομαι Κώστα ότι κάπου κάπου γελάς όταν ακούς τέτοια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ γιατί θα βάλουμε μια μεγάλη νατοϊκή βάση στα Σκόπια. Άρα, τώρα θέλω να κάνουμε ένα τεστ νοημοσύνης νατοϊκό. Έχουμε βάλει την Αλβανία στο ΝΑΤΟ το 2009, Ειρήνη είδες ότι είμαι ξεκάθαρος, και δεν κάνει τίποτα με την Αλβανία το ΝΑΤΟ, η Αλβανία έχει πρόσβαση στη θάλασσα αλλά σκέφτεται το ΝΑΤΟ και γι' αυτό μας πιέζει να βάλει μια βάση σε μια χώρα που δεν έχει θάλασσα. Φαντάζομαι ότι θα είναι διαστημική η βάση για να μην έχει προβλήματα πρόσβασης. Ποιος μπορεί να πιστέψει αυτά τα πράγματα; Στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβουμε ότι και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αδιαφορούν παντελώς για το θέμα του ονόματος. Αυτό που τους ενδιαφέρει, είναι να λυθεί. Αν λυθεί μ' ένα όνομα που είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι είναι το πρέπον, είναι πάρα πολύ απλό, θεωρούν ότι το θέμα δεν έχει πια ύπαρξη. Παίζουν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι στην περιοχή θέματα επιρροής και γι' αυτό έχουμε καταντήσει...

Εδώ πραγματικά είναι το οξύμωρο το πολιτικό, μόνο η Ελλάδα είναι ικανή να κάνει κάτι με μια κυβέρνηση που είναι φιλική προς μια πλευρά, και λέει ότι υποστηρίζει την άλλη, και μάλιστα, για να το ξεκαθαρίσει ποιον υποστηρίζει, διώχνει δύο διπλωμάτες από το ιδεολογικό της σινάφι. Εδώ είμαστε μπερδεμένοι εμείς γιατί είχαμε συνηθίσει δεξιά αριστερά. Τώρα λοιπόν έχουμε την αριστερά που βοηθάει τη δεξιά εναντίον της αριστεράς, και έχουμε την δεξιά που βοηθάει την αριστερά, για να μην φανεί ότι είναι πολύ δεξιά. Δεν λέω ονόματα, νομίζω τα πιάσατε είστε της ειδικότητας. Το θέμα είναι πώς μας βλέπουν οι άλλοι, έχει ενδιαφέρον. Οι ξένοι αναρωτιούνται, όπως πάντα βέβαια με την Ελλάδα, ποια είναι η στρατηγική της Ελλάδας. Είναι βέβαια αυτό που μας έσωσε εδώ και χιλιετίες, διότι, επειδή δεν έχουμε εθνική στρατηγική, πώς να την βρουν; Γιατί όπως ξέρετε οι Έλληνες όταν έχουν ένα μυστικό το διαδίδουν. Εδώ δεν είναι μυστικό, γιατί δεν έχουμε. Άρα, όσοι από εσάς πιστεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει εθνική στρατηγική είναι λάθος. Ευτυχώς που έχει αυτή τη στρατηγική της απουσίας, για να μην ξέρουν που το πάμε. Μερικές φορές όμως μπερδευόμαστε κι εμείς. Άρα στο τέλος λες, να το κάνουμε αυτό το Προσύμφωνο, να μην το κάνουμε; Μας εξηγούν ότι θα σταθεροποιήσει την περιοχή, πώς; Ας πούμε οι Κοσσοβάρτοι θα εξαφανιστούν, οι Αλβανοί θα εξαφανιστούν, θα μείνουν μόνο οι Σκοπιανοί, μόνοι τους, χωρίς αλλαγή συνόρων, γιατί βέβαια και η Σερβία θα κάνει καμία παρέμβαση στην περιοχή και

εμείς θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θα είμαστε ο μεγαλύτερος σύμμαχος αυτού του σπουδαίου κράτους. Δεν σας είχα προειδοποιήσει για αυτό χαμογελάτε έτσι. Άρα ρωτάω τώρα, πες ότι είναι αλήθεια ρε παιδί μου, το έχουμε ανάγκη; Δηλαδή είναι σαν να λες στον Καραγκιόζη ότι θα είσαι ο μεγαλύτερος σύμμαχος για το Κολλητήρι, και λες. πω πω να το παλέψουμε αυτό το πράγμα, να βρούμε μια στρατηγική. Και λέω πες ότι το πετύχαμε, τι θα πούμε στους άλλους; Ας πούμε, τι θα πούμε στην Τουρκία; Θα πούμε, εμείς το ξεκαθαρίσαμε το θέμα με τα Σκόπια, ελάτε. Αυτό μου θυμίζει, ξέρετε, όταν νικήσαμε στο Euro λέγαμε, φέρτε και τη Βραζιλία. Από ό,τι φαινόταν μερικοί, όσον αφορά τη γεωγραφία, δεν ήξεραν ότι η Βραζιλία δεν έπαιζε ή μάλλον μερικοί πιο έξυπνοι έλεγαν φέρτε την γιατί δεν πρόκειται να έρθει εφόσον δεν είναι εντός της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν, έχουμε αυτό το γελοίο πράγμα, για το οποίο ασχολούμαστε, γιατί βέβαια έχουμε και πολιτικούς που μετά τις 30 του μηνός, δεν θα ξέρουν πια τι να πουν. Γιατί είναι μερικοί που ποντάρουν ότι τα Σκόπια, ενώ θα έχουν μια λανθασμένη ερώτηση πάνω στο δημοψήφισμα, μπορεί και να πουν όχι. Άμα πουν όχι, θα δείτε ξαφνικά ότι όλοι οι πολιτικοί μας και οι πιο άθεοι θα γίνουν χριστιανοί γιατί θα πουν ότι ο Θεός υπάρχει, σωθήκαμε, μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Τώρα επειδή ο Θεός δεν νομίζω να ασχολείται πολύ με αυτό το δημοψήφισμα, μάλλον θα εξελιχθεί όπως προβλέπεται. Κατά συνέπεια μερικοί θα πουν, τώρα τι κάνουμε; Την κάτσαμε τη βάρκα, γιατί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούσαμε να πούμε, θα δούμε. Τώρα θα δούμε και μετά εμείς θα τους δούμε. Άρα, απλώς να υπενθυμίσω σε όσους είναι του πολιτικού χώρου, και ο κύριος Πρόεδρος το ξέρει πολύ καλά, θα ήταν καλό αντί να ασχολείστε πολύ με το Σκοπιανό να υπενθυμίζετε στους πολιτικούς που δεν ξέρουν να λύσουν το Σκοπιανό ότι έχουμε εκλογές τον Μάιο. Μπορεί αυτό να ενεργοποιήσει περισσότερο τα ημισφαίρια τους και να αποφασίσουν τελικά ότι μπορεί και να κάνουν κάτι άλλο. Θέλω να φανταστείτε το εξής, γιατί είχαμε παλέψει με το Σχέδιο Ανάν. Όταν μας είχαν φέρει το Σχέδιο Ανάν στην Κύπρο, μας είχαν εξηγήσει ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία κι όλα θα πάνε καλά. Τώρα να ξέρετε, μετά από 14 χρόνια, έχουμε ανθρώπους του πολιτικού χώρου που μας εξηγούν, κι ο κύριος Τσοβόλας πάλι ήταν στους μαχητές εκεί πέρα, για να μην ξεχνιόμαστε και να μην νομίζετε ότι ξεχνάω, και μας εξηγούν τώρα ότι ξέρετε, είχαμε κάνει λάθος εκτίμηση αλλά δεν πειράζει αφού δεν πέρασε. Άρα, το πιο πιθανόν είναι ότι εδώ, όταν θα ακυρώσουμε επιτέλους αυτή την συμφωνία, πριν γίνει Συμφωνία γιατί είναι μόνο Προσύμφωνο, θα έχουμε μερικούς πολιτικούς που θα μας εξηγήσουν ότι εμείς ήμασταν πάντα μαζί σας, πάντα με τον ελληνικό λαό, και απλώς περιμέναμε στρατηγικά την κατάλληλη ώρα για να πούμε την αληθινή μας στρατηγική. Άρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σίγουρα αυτή η κατάλληλη ώρα, θα έρθει αρκετά γρήγορα και επιτέλους, να ξέρετε, ότι το καλό με τον Ελληνισμό, γιατί δεν ξέρουμε αυτή την ιδιότητα, ο Ελληνισμός βοηθάει και τους προδότες. Γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ και γι' αυτό δεν έχουμε προβλήματα. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.